

ΤΑ ΚΥΝΗΓΙΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΑΤΤΙΚΗ

(από την Ανεξαρτησία ως σήμερα, με σύντομη αναφορά στην ελληνική αρχαιότητα).

Το θέμα που επιλέξαμε παραξενεύει ίσως τον αναγνώστη. Προτιμήθηκε όμως από μερικά δόλλα γιατί — απ' ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε — λείπει ολότελα μια ανάλογη αναφορά. Και χαιρόμαστε που το αναλάβαμε, επειδή μπορεί να θέσει στον αυριανό ενδιαφερόμενο διάφορα ζητήματα, κυρίως οικολογικά, για σύγκριση και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το όλο κεφάλαιο, στο σύνολό του, είναι και τεράστιο και πολυδιάστατο και πολύπτυχο. Γι' αυτό και περιορίστηκε μόνο στη Ν.Α. Αττική και μάλιστα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Σ' εκείνη δηλαδή που αναφέρεται στη θήρα και στα θηράματα (και γενικότερα στην πανίδα του τόπου) από την ανασύσταση του ελληνικού κράτους ως σήμερα. Για καλύτερη σύνδεση της αναφοράς μας, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή — από την αρχαιότητα ως την Ανεξαρτησία.

Η παρούσα εργασία είναι αφιερωμένη στο Χρίστο Πέτρου-Μεσογείτη και στη συμπλήρωση εκατόν πενήντα χρόνων της Αθήνας, σαν πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους των νεότερων χρόνων.



Δίκαια η θήρα θεωρείται τόσο παλαιά, όσο και η εμφάνιση των έμβιων όντων επί της γης, τα οποία «εξήρχοντο προς ἄγραν» τροφής. Ήταν η πρωταρχική τους ανάγκη, ο προαιώνιος νόμος της επιβίωσης. Έτσι, δεν αναζητούσε τη λεία του, δεν κυνηγούσε δηλαδή μόνον ο άνθρωπος, αλλά και το ένα ζώο το άλλο.

Ο αρχέγονος εκείνος άνθρωπος, καθόλη τη μακραίωνη εξέλιξή του επινόησε, σαν πιο προηγμένος νοητικά από όλα τα όντα, διάφορα μέσα στο πώς θα μπορούσε να παγιδεύσει τα θηράματα και να τα κάνει δικά του, προασπίζοντας ταυτόχρονα και τον εαυτό του από ενδεχόμενή τους επίθεση και κινδύνους. Ο νους εδώ, εξελικτικός, κυριάρχησε με το χρόνο και εξουδετέρωσε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κτηνώδη μυϊκή δύναμη και τις όλλες γενετικές ή επίκτητες «αρετές» των λοιπών πλασμάτων της φύ-

σης, όπως την όραση, την ακοή, την όσφρηση, την ταχύτητα, την αντοχή κ.λ.π. Κι όταν κόρεσε την πείνα του κι εξασφάλισε την τροφή του ο αρχέγονος εκείνος δινθρωπος, σκέψθηκε ότι το δέρμα των θηραμάτων, οι τρίχες τους, τα νύχια τους και τα δόντια τους θα μπορούσαν θαυμάσια να του χρησιμεύσουν στο να προστατέψει το σώμα του και την υποτυπώδη κατοικία του από το χρύσο, φτιάχνοντας, ταυτόχρονα, διάφορα απαραίτητα εργαλεία χρήσιμα για τη ζωή του, από τα κέρατα και τα οστά των θηραμάτων του.

— Πόσο κράτησε εκείνη η περίοδος του ανθρώπου δεν είναι ακριβώς γνωστή, οπωσδήποτε δύμως θα ήταν πολύ μεγάλη σε μάκρος και αργή, αλλά βελτιωμένη με την πάροδο του χρόνου. Για να φτάσει, κάποτε, σε ένα κάποιο βαθύ μετεύπειρο της ελληνικής μυθολογίας.

Λέγεται λοιπόν ότι όταν οι θεοί του ελληνικού πανθέου αποσύρθηκαν στον Όλυμπο, δώρησαν στον κένταυρο Χέρωνα «το εύρημα» (την επινόηση, την εφεύρεσή τους) της θήρας. Για να τη δώσει κι αυτός, με τη σειρά του, σάν προσφορά των θεών στους ημίθεους και διαμέσου τούτων στους ανθρώπους εκείνους που θα διακρίνονταν για τις αρετές τους (Βιβλιογρ. αρ. 28, 44). 'Οπως είναι γνωστό, η μυθολογία μας (61) — είναι πλούσια σε θέματα και ηρωισμούς γύρω και από τα κυνήγια. Θα απαριθμήσουμε εδώ, σαν παράδειγμα, μερικά τέτοια κατορθώματα ημιθέων. Του Ήρακλή, με το φόνο του αρπακτικού πτηνού που έτρωγε τα σωθικά του Προμηθέα δεσμώτη, καθώς και τον ερυμάνθιο κάπρο, τις στυμφαλίδες όρνιθες, το λιοντάρι της Νεμέας. Του Θησέα με το Μινώταυρο και τον (άγριο) μαραθώνιο ταύρο, που τον έφερε ζωντανό στην Αθήνα. Του Περσέα που έπιανε στο τρέξιμο ζαρκάδια και λαγούς. Άλλ' ας σταματήσουμε εδώ και ας μνημονεύσουμε μια πολυδιάστατη μορφή του ελληνικού πανθέου, τη θεά Άρτεμη, που λατρεύτηκε και στη Βραώνα τόσο σαν θεά του κυνηγιού όσο και σαν προστάτιδα της ζωής του υπαίθρου. Η αττική δηλαδή παράδοση, σχετικά με το θεσμό της «αριτείας» θεάς αναφέρει πως οι Αθηναίοι είχαν κάποτε σκοτώσει στο ιερό της, στη Βραώνα, μιάν αρκούδα και ότι η Άρτεμη απαίτησε, για εξιλασμό, να της αφιερώνουν από δω και στο εξής ανύπαντρα κορίτσια (Βιβλιογρ. αρ. 29).

Το πόση σημασία έδινε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος για τα κυνήγια καταφαίνεται και από τον αριθμό των διασωθέντων αναγλύφων και αγαλμάτων της κυνηγέτιδας και ταυτόχρονα προστάτιδας του κυνηγίου θεάς αλλά και από το πλήθος των παραστάσεων σε αγγεία, στα οποία απεικονίζονται σκυλιά, θηρευτές και θηράματα. Και θα τελειώσουμε με την ελληνική μυθολογία περιοριζόμενοι μόνο σε ελάχιστα σημεία, σχετικά με τις μεταμορφώσεις του Δία άλλοτε σε κύκνο κι άλλοτε, για να αποκρύψει τις μπερμπαντιές του, σε μεταμορφώσεις κοριτσιών, όπως της Αλκυόνας σε θαλασσοποιόλι.

Αλλά και των αρχαίων (Ελλήνων κυρίως αλλά και των Ρωμαίων) συγγραφέων οι αναφορές, σχετικά με τη θήρα και τα θηράματα, είναι ατέλειωτες. Από τους ιχνηλάτες κύνες ως τα χρησιμοποιούμενα δργανα και τους τρόπους της θήρας, μέχρι τις σχετικές παροιμίες και αυτήν ακόμη τη... μαγειρική! Σαν παράδειγμα, υπάρχει ο «Κυνηγετικός» του Αρριανού (8) και του Ξενοφώντα (44). Και ο Ησίδος (18), ο Όμηρος (45, 46), ο Αριστοτέλης (4), ο Πλάτων (57), ο Παυσανίας (54, 55) ο Θουκυδίδης (18 β) και τόσοι άλλοι έγραφαν κάτι σχετικό με τη θήρα, όπως έγραφαν και οι Ρωμαίοι Κικέρων, Οβίδιος, Αιλιανός, και ο Οππιανός, ο εκ Συρίας, στα «Κυνηγετικά» του.

Σχετικό με το κυνήγι είναι και οι προλήψεις των αρχαίων με το πέταγμα των πουλιών κυρίως, οι «οιωνοί», τα σημάδια δηλαδή, τα προμηνύματα. Οι αρχαίοι λοιπόν πίστευαν ότι τα μαντικά πουλιά ήσαν στάλμενα από τους θεούς (18, στήχος 779) καί (45, Μ στήχος 237, ως 46 ο' 526-532). Ο αιτός που έστελνε ο Δίας στους θυητούς, ύστερ' από δέηση, ήταν ο «φίλτατος των οιωνών» (Οδ. ω' 293, Ιλιάδ. Θ' 247-48). Επειδή το θέμα με τα πουλιά, το πέταγμά τους, το είδος των πουλιών, οι κραυγές τους κ.ά. είναι ανεξάντλητο, παραπέμπουμε τον αναγνώστη, έτσι σαν δείγμα, σε μερικούς αρχαίους Έλληνες συγγραφείς (Οδυσ. ο' στ. 531-32, // Αριστοφ. Ιππής 639, // Αριστοφ. Σφήκες 1086-89, // Ξενόφ. Κύρου Ανάβ. III, 2, 9, // Ξεν. Κύρου Παιδ. I, 6, 1, // Ξεν. Ελληνικά I, 4, 12 //, Στράβ. Α' κεφ. 2, Σ 35 // Παυσανίου Ηλειακά 14, 1, Ευρυπίδου Ιππολ. 1057-59 // Ευρυπ. Φοίνισσαι 8 3 9, //, Ευρυπ. Αυλ. 607 // Πλούτ. Γυναικών. αρεταί 252 f). Το πέταγμα μιας κουκουβάγιας «προδίκασε» τη νίκη των Ελλήνων στη ναυμαχία της Σαλαμίνας (Βιβλιογ. 58). Και, τέλος, ας φτάσουμε στις «δρνιθες» του Αριστοφάνη (7) Πέρα - ως πέρα το έργο τουτό είναι ένα χάρμα σάτιρας, στο τι λένε τα πουλιά στους ανθρώπους (ιδιαίτερα στους στήχους 716-722).



Όπως οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι και οι Βυζαντινοί ασχολούνταν με τη θήρα. Εδώ βλέπουμε ότι απαγορευόταν το κυνήγι στους κληρικούς (Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Φαίδων Κουκουλές, σελ. 387), ενώ στους στρατιώτες μόνο σε περίοδο ειρήνης (Κουκουλές, Ε 1 326). Ο υπόλοιπος κόσμος, λαός, πλούσιοι, δρχουσαί τάξη και αξιωματούχοι μέχρι κι οι αυτοκράτορες, κυνηγούσαν. Στους τοίχους μάλιστα των παλατιών των τελευταίων τούτων υπήρχαν φηφιδωτές παραστάσεις από σκηνές θήρας, όπως μαθαίνουμε από το Νικήτα Χωνιάτη (Κουκουλές 388). Σκηνή θήρας κατά τον ΙΒ' ή ΙΓ' αιώνα επί προστομιαίου έχει δημοσιευθεί από τον Α. Ορλάνδο (Αρχ. Δελτ. Θ' (1924, 25), 190). Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το κυνήγι

στους Βυζ. χρόνους, ο ενδιαφερόμενος βρίσκει εκτεταμένα αλλού (Κουκουλές, θήρα τ. Ε.)

Κατά τη Λατινοχρατία η θήρα ήταν αποκλειστικό προνόμιο των φεουδαρχών ευγενών, ενώ οι πληθείοι δεν είχαν αυτό το δικαίωμα. Ο παραβάτης ετιμωρείτο με σκληρές ποινές. Μαθαίνουμε όμως ότι οι Λατίνοι δυνάστες του Δουκάτου της Αθήνας (37 - σελ. 463) καλούσαν τους συγγενεῖς τους να έρθουν στην Αττική, όπου τους οργάνωναν και κυνήγια. Το ίδιο συνέβαινε και στην τουρκοχρατία. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Β' κυνηγούσε στις περιοχές του πρώην Δουκάτου της Αθήνας.



Το κυνήγι όμως, με την πάροδο του χρόνου δεν ήταν, όπως αρχικά (και σήμερα μάλιστα πολύ περισσότερο δεν είναι) ένοια αναγκαίος τρόπος επιβίωσης. Ήταν παράλληλα και μια προσφορά, ένα δείγμα στοργής και αγάπης, όπως η πράξη εκείνη του Ησαύ που βγήκε κυνήγι για να προσφέρει στον πατέρα του κάτι εκλεκτό, για έδεσμα (Γεν. KZ' 5). Και σήμερα ακόμη η αποστολή κυνηγιού σαν προσφορά-δώρο αποτελεί μια ευχάριστα δεκτή, πλούσια και ευγενική χειρονομία. Το ίδιο και σε μια πρόσκληση σε σπίτι με πιάτο από κυνήγι ή σε ξενοδοχεία με ευκαιρία εβδομάδας κυνηγιού.

Όμως, πέρα από αυτά, ας δούμε τη θήρα και από άλλη σκοπιά, όχι λιγότερο ενδιαφέρουσα.

— Το κυνήγι (και σε έπεκταση τα θηράματα και η πανίδα) είναι οίστρος. Είναι το κεντρό που σπρώχνει στους ανθρώπους σε καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι διέγερση, είναι πόθος, έξαψη, ενθουσιασμός, μανία. Έχει θέλητρα, είναι έρωτας. Αποτελεί, με ένα λόγο, πηγή έμπνευσης. Ρίχτε μια ματιά σε έργα καλλιτεχνών και λογοτεχνών. Στους ποιητές δηλαδή και στους πεζογράφους, στους μουσουργούς και στους ζωγράφους και στους γλύπτες της παγκόσμιας κάτι της δικιάς μας λογοτεχνίας, που εδώ αναφέρουμε στα γρήγορα (1, 2, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 74, 75). Ακόμη και σκιτσογράφοι, ποιητές και πεζογράφοι βρήκαν ακένωτες πηγές για σάτιρα.

Εκτός από τα παραπάνω, όμως, το κυνήγι είναι μια ευχαρίστηση, μια ξεκούραση, μια ενασχόληση, ένα διθλημα, μια δισκηση. Φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στη φύση, τον απομακρύνει (έστω και πρόσκαιρα αλλά συχνά) από την καθημερινότητα. Γι' αυτό και είχε, και εξακολουθεί να έχει, τόσους πολλούς και φανατικούς οπαδούς.

Έχουμε τη γνώμη ότι λίγα θέματα-λέξεις (όπως η λέξη θήρα) είχαν κι έχουν —σ' όλο τον κόσμο— τόσους πολλούς και ένθερμους θιάσωτες όλων των κοινωνικών τάξεων κάθε απόχρωσης και βαθμίδας, κάθε επαγ-

γέλματος και διανόησης, κάθε θρησκεύματος και ηλικίας. Από αρχηγούς κρατών, εστεμένους και ευγενείς, από πολιτικούς, στρατηγούς και ιερωμένους, από νομπελίστες και διανοούμενους ως τους απλούς ανθρώπους, αγρότες ή εργάτες ή υπαλλήλους, που όλοι τους είναι παθιασμένοι λάτρεις του. Και όλοι τούτοι οι τελευταίοι δεν είναι λίγοι. Εκπλήσσεται κανείς μαθαίνοντας ότι οι άδειες κυνηγιού, χρόνο με το χρόνο (Μυλωνάς, σελ. 123) πλησιάζουν τις άδειες ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου. Και αυτό δε συμβαίνει μόνο σε μάς αλλά και σ' όλα τα (αναπτυγμένα) κράτη του κόσμου.



Γενικά, κατά τους έξι αιώνες της υποτέλειας, δεν μπορούμε φυσικά να μιλάμε για Έλληνες κυνηγούς, αλλά για σπάνιους και παράτολμους λαθροθήρες. Σε αδρές γραφμές ο ραγιάς —εκτός ίσως από σπάνιες εξαιρέσεις ευνοούμενων από τον τύραννο— δεν μπορούσε να φέρει όπλα. Ο κυρίαρχος δεν επέτρεπε στους σκλάβους προγόνους μας να περιφέρονται στην ύπαιθρο χώρα ένοπλοι. Υστερα, ο ύποτελής πληθυσμός έπρεπε να δουλεύει σκληρά στα τσιφλίκια για να πληρώνει τους φόρους και να του περισσεύει ένα κομμάτι φωμί για την επιβίωσή του. Την πολυτέλεια και την ευχαρίστηση του κυνηγιού, κι αν δεχτούμε ότι είχε ένα κάποιο δικαίωμα, δεν μπορούσε από τα πρόγραμμα ούτε να την ονειρευτεί. Γιατί, στο κάτω κάτω της γραφής, δεν θα είχε ούτε τον απαιτούμενο χρόνο αλλά ούτε και τη διάθεση να πάει για κυνήγι, ύστερο² από το καθημερινό ξεθέωμα στην καλλιέργεια της γης.

Θα μου πείτε βέβαια ότι δεν κυνηγούσε —με την ευρύτερη έννοια της λέξης— ο ραγιάς της Αττικής καθόλου, μα καθόλου; όχι βέβαια, δεν το αποκλείουμε. Άλλα σπάνια, πολύ σπάνια, και με φτωχά και αναίμακτα μέσα κυνηγιού, με ράβδους, ρόπαλα ή πέτρες, με παγίδες ή δίχτυα ή με κάτι ανάλογο. Όχι δηλαδή περιμένοντας το θήραμα από τους χουγιαχτάρηδες, όχι με σκυλιά, όχι με τόξα, όχι με γεράκια, όχι έφιππος με λόγχες.

Μόνον από τότε που η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος, ο Έλληνας βγήκε για κυνήγι, έγινε πραγματικός κυνηγός. Μόνο από το 1830 κι έπειτα μπορούμε να μιλάμε για έλληνες κυνηγούς, με πυροβόλο μάλιστα όπλο. Ας μη ξεχνάμε ότι μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση, το κυνήγι ήταν στην Ευρώπη προνόμιο των ευγενών. Και ότι τότε —το 1789 δηλαδή— ο Έλληνας ήταν ραγιάς, μέχρι το Εικοσιένα και ελεύθερος πολίτης ανεξάρτητου κράτους από το Φεβρουάριο του 1830.



Ας δούμε τώρα ποιά ήταν η πανίδα στην Αττική, από την τουρκοκρατία ως τα τέλη του περασμένου αιώνα.

Τόσο από τα ευρήματα των σπηλαίων της Αττικής, όσο και από τα απολιθώματα του Πικερμιού μαθαίνουμε πόσο πλούσιο ήταν κάποτε το ζωϊκό της βασιλείου. Αυτό βέβαια σήμαινε και πλούσια βλάστηση, τόσο σαν ενδιαίτημα όσο και σαν τροφή των φυτοφάγων ζώων. Πραγματικά, όπως αναφέρουν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, και αυτός ακόμη ο Γιμηττός (19) ήταν κάποτε κατάφυτος και διάφορα θηριά φωλιαζαν στα δάση του. Αυτό φαίνεται διτί συνεχίστηκε και κατά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, όπως βεβαιώνει και ο Οβίδιος σε μια ωδή του, αλλά και κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Άλλα και κατά τη Λατινοκρατία έχουμε μια κάποια εικόνα για την κατάσταση της Ν. Αττικής (27, 37, 89). Ο τόπος ήταν αραιοκατοικημένος, οι κυνηγοί λυμαίνονταν τα παράλια της, αλλά ο τόπος ήταν κατάφυτος, όπως πριν.

Κατά την Τουρκοκρατία, εκτός από τη μείωση της μάστιγας της πειρατείας, ο πληθυσμός και ο τόπος δεν παρουσίασε αξιόλογες μεταβολές. Από ένους περιηγητές των τελών του 17ου αιώνα (73, 79, 80, 82, 85, 87, 94) μαθαίνουμε διτί τα βουνά της Αττικής ήσαν κατάφυτα και ο τόπος δασωμένος. Και διτί μάλιστα στα βουνά της ζούσαν άγρια θηριά, όπως αρκούδες και λύκοι αλλά και άλλα «χοντρά» κυνήγια όπως αγριογούρουνα, ζαρκάδια, ελάφια, (αριθ. βιβλιογρ. 64, σελ. 613, 664, 693 και αρ. βιβλ. 66 σελ. 421), ζώα δηλαδή που υπήρχαν από την εποχή του Παυσανία (53 §32). Την επιβεβαίωση της ίδιας πανίδας της δεκαετίας του 1670 έχουμε εκατό χρόνια αργότερα (το 1765) από άλλον ταξιδιώτη (65, σελ. 295-298). Το 1806 από άλλον περιηγητή και μελετητή των δήμων Αττικής (66, Γ1, σελ. 421) έχουμε τις ίδιες περίπου πληροφορίες: διτί δηλαδή στην Πάρνηθα υπάρχουν αγριογούρουνα και σπάνια αρκούδες, ενώ αφθονούν οι λύκοι, τα ζαρκάδια, οι λαγοί κι οι πέρδικες. Τον ίδιο χρόνο, η Κερατιά έχει 20 σπίτια και στην γύρω πεδιάδα της βρίσκεται κανές άφθονο κυνήγι (80).

Από τότε, λοιπόν και μέχρι το 1821, η Αττική ήταν ένας απέραντος λόγγος και τα βουνά της ντυμένα από δρυμούς, όπως μαρτυρείται από οδοιπορικά ένων ταξιδιώτων από τα οποία μαθαίνουμε —έμμεσα— και το φυτικό βασιλείου του τόπου. Ότι δηλαδή, μεταξύ άλλων, στα κυριότερα εξαγώγιμα (77, 78, 83, 85, 90, 92, 95) προϊόντα της Αττικής συγκαταλέγονταν τα βελανίδια, τα αγριοβελανίδια των πουρναριών, το λάδι και το μέλι. Που σημαίνει διτί ο τόπος ετούτος ήταν γεμάτος από πεύκα, βελανίδιές, ελιές, πουρνάρια και άλλους άγριους θάμνους. Δάση πυκνά και μεγάλα, δηλαδή με ιδανικές τροφές για αγριογούρουνα και αρκούδες, αφού τα μεν πρώτα τρώνε βαλανίδια και οι αρκούδες τρελλαίνονται για μέλι. Τα άλλα έρχονται μόνα τους... Όπου συκιές και συκοφάγοι, όπου μέλισσες και μελισσοφάγοι, όπου απότομες κακοτράχαλες πλαγιές και θαμνότοποι πέρδικες και λαγοί, όπου ελιές και μυρτιές τσιχλοκότσυφα. Όπου ημικαλλιεργημένοι κάμποι (σαν των Μεσογείων) ορτύκια και τουρλιά και αγριόγαλοι

και φάσες και καλιμάνια και διάλογοι καμπίσιο χυνήγι. Κι όπου δρμοί, έλη, κούλπισκοι, μικρολίμνες, εκεί και υδρόβια. Και, για να μη σας κουράξω, όπου σπηλιές εχεί και αγριοπερίστερα. Κι διάλα αυτά, φύλοι μου, σε μια Αττική των τριών μόλις τελευταίων αιώνων, πριν από το δικό μας, τον εικοστό.



Εκτός από τα παραπάνω δεν πρέπει να παραλείψουμε έναν όχι αμελητέο παράγοντα, που επέδρασε ευνοϊκά όχι μόνο στη διατήρηση αλλά και στην αύξηση του ήδη υπάρχοντος διφθονού αριθμού των φτερωτών και των διλλων άγριων ζώων. Είναι ο ανθρώπινος πληθυσμός, ο τόσο λίγος σχετικά με την έκταση του χώρου. Από τον καιρό του Αχομινάτου, (γύρω δηλαδή στο 1200) γνωρίζουμε την κατάσταση της Αττικής και ιδιαίτερα των περιχώρων της Αθήνας. Έναν αιώνα αργότερα μαθαίνουμε, από κάποιον Ιταλό νοτάριο (89) ποιός ήταν ο τόπος, από το Πόρτο Ράφτη μέχρι την Αθήνα. Έναν ακόμη αιώνα αργότερα, γύρω στο 1400, έχουμε αρκετές πληροφορίες από τους τελευταίους Λατίνους κυρίαρχους (37) καθώς επίσης και για εποικισμό της Αττικής από τους Αρβανίτες. Από τότε και μέχρι τον Αγώνα, έχουμε κατατοπιστικές πληροφορίες από αρκετούς περιηγητές, που κατά καιρούς επισκέφθηκαν τον τόπο. Όλοι τους γράφουν για το αραιοκατοικημένο της Αττικής. Από τους ίδιους επίσης, αλλά και μετά την Ανεξαρτησία (3) ότι τόσον ο τόπος όσο και τα λιμανάκια της είχαν γίνει ορμητήρια πειρατών. Από τα παραπάνω οδηγούμαστε στο βάσιμο συμπέρασμα ότι, και για το αραιοκατοικημένο του τόπου, η Αττική θα ήταν ένας ιδιαίτερος τόπος διαβίωσης των θηραμάτων. Και ότι οι ακτές της θα ήσαν ο παράδεισος των υδροβίων, αφού κανένας ντόπιος δεν θα τολμούσε, από τον κίνδυνο των κουρσάρων, να πλησιάσει σ' αυτά τα μέρη. Ένας λοιπόν ολόκληρος κόσμος πουλιών και ζώων, χωρίς προβλήματα διατροφής και κινδύνους, ζούσε αμέριμνος και πολλαπλασιαζόταν, μακριά από τον άνθρωπο και τις πονηρίες του, τις κακλές του.



Εκείνον λοιπόν τον χυνηγετικό παράδεισο της Αττικής ασφαλώς θα τον απήλαυσαν οι άνθρωποι των πρώτων ελεύθερων χρόνων, οι Αθηναίοι του καιρού εκείνου μα, πιότερο, οι Έλληνες αξιωματικοί και οι διάφοροι τιτλούχοι της αυλής του Όθωνα, ιδιαίτερα οι Βαυαροί. Ήταν η εποχή που αφθονούσαν οι λαγοί στα πρόθυρα της (τότε) Αθήνας και οι πέρδικες στο μνημείο του Φιλοπάππου και στους γύρω λόφους (10). Να τι γράφει, το 1836 ο πρόξενος της Βαυαρίας στην Αυστρία Strong: (69): «Εις την Αττι-

Τα κυνήγια στη Ν. Α. Αττική

κήν και επί της Πάρνηθος και Πεντέλης περιεφέροντο έλαφοι, ενώ οι αγριόχοιροι έφθανον μέχρι των δασών της Λαυρεωτικής... Εις τον ελαϊώνα των Αθηνών εθηρεύοντο επί Όθωνος φασιανοί».

Εις τον Γυμητό δε, (από την Καισιαριανή μέχρι τον Καρέα) σμήνη από πέρδικες και κοπάδια από λαγούς έβοσκαν στους πρόποδές του. Και, μάλιστα, μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα — για φαντασθήτε! — οι πρωτευουσιάνοι δεν πήγαιναν τόσο... μακριά, αφού το κυνήγι ήταν έξω από τα σπίτια τους (69).

Όμως, δσο ο καιρός περνούσε τόσο και κάτι άλλαζε... τα θηράματα —δσα επέζησαν της εκτέλεσης δια τουφεκισμού— αποτραβήχτηκαν από τα ενάγυρω της Αθήνας, Γουδί και Βύρωνα και Ζωγράφου και αλλού. Πήγαν λίγο μακρύτερα, «βγήκαν στο κλαρί». Η πληθυσμιακή αύξηση είχε σαν αποτέλεσμα την εξάπλωση της πόλης και τη δημιουργία οικισμών και χωριών. Έτσι, και οι τελευταίοι φτερωτοί κάτοικοι της πρωτεύουσας —τα αρπαχτικά— εγκατέλειψαν τα λημέρια τους. Από το Λυκαβηττό έφυγαν τα κοράκια, τα γεράκια και τα κιρκινέζια και από τα κάθε είδους χαλάσματα, τα περισσότερα νυχτόβια. Και, βέβαια, κι οι πελαργοί, που είδε ο Σατωβριάνδος μέσα στην Αθήνα, λίγο πριν από το Εικοσιένα (80, σελ. 302-303).



Φυσιοδίφες που ερεύνησαν το φτερωτό κόσμο της μικρής τότε Ελλάδας (10) — μιλάμε για το 1860 — πιστοποίησαν ότι υπήρχαν τότε 345 είδη αποδημητικών και ενδημικών πτηγών και ότι η κυνηγετική περιφέρεια της Αθήνας (και ασφαλώς και η Ν.Α. Αττική) φιλοξενούσε όλα σχεδόν τα είδη εκείνα των πουλιών. Άλλα έξω από αυτό το ντοκουμέντο έχουμε και λίγο μεταγενέστερες γραπτές μαρτυρίες, τα ημερολόγια κυνηγών (10, 62, 68) που σημειώνουν ότι χτυπούσαν στα περιβόλια τους και στην Κηφισιά δεκάδες μπεκάτσες, στον Άλιμο υδρόβια και στις Αδάμες αγριογούρουνα! Λαγοί μπόλικοι περιφέρονταν στα Κουπόνια, στα Τουρκοβούνια, στα αμπέλια του Χαλανδρίου (10). Υπάρχουν μάλιστα εικόνες του 1870 με κυνήγι πεδινής —ναι!— πεδινής πέρδικας όπως και άλλες εικόνες, στην ίδια δεκαετία, από κύνηγια ορτυκιών, λαγού και μπεκάτσας, στο αθηναϊκό λεκανοπέδιο.

Όταν λοιπόν αυτά γίνονταν στις περιοχές που αναφέραμε, εδώ στη Μεσογαία και τη Λαυρεωτική τι θα γινότανε από κυνήγι;

Τι θα γινότανε; Μα, ο ίδιος ίδιος ο γράφων είχε δει χαυλιόδοντες αγριογούρουνων σε παλαιά σπίτια της γενέτειράς του (Λιόπεσι), που είχαν σκοτώσει άνθρωποι της ηλικίας του παππού του! Έχουμε ακούσει από αφηγήσεις χτεσινών μόλις γερόντων κυνηγών και τώρα φευγάτων από τη ζωή για λαγούς και πέρδικες στους κατοικημένους τώρα λόφους της

Παιανίας αλλά και στα χράσπεδα του τότε χωριού. Αυτά, στα τέλη του περασμένου αιώνα, πριν από 90 χρόνια! Όμως, ας ξαναγυρίσουμε στη μικρή Αθήνα της ίδιας περίπου εποχής...

Τα θηράματα και όλα τα είδη των αρπαχτικών και των άγριων ζώων κατάλαβαν ότι, με την επέκταση της πόλης, έπρεπε να φύγουν από τον τωρινό —(σας βεβαιώνουμε ότι δεν βρίσκουμε πιο κατάλληλη, πιο πετυχημένη φράση)— «εσωτερικό δακτύλιο κυκλοφορίας αυτοκινήτων»— και να πάνε στο μεγάλο, στον τωρινό περιφερειακό, στο δεύτερο δακτύλιο της Αθήνας. Κατάλαβαν τα καημένα τα ζώα ότι η καλύτερή τους προστασία ήταν να πάνε κοντά στα λημέρια των ληστών! Ναί, είναι αλήθεια! Γιατί οι ληστές προτιμούσαν τους κυνηγούς από τα κυνήγια! Έτσι, η ύπαιθρος Αττικής έμεινε κυνηγετικά παρθένα, όσο αλώνιζαν ο Μπίμπιζας, (ο Μεσογείτης) ο Μπάλιος, ο Νταβέλης, οι Αρβανιτάκηδες στο Πικέρμι. Η Αττική, και φυσικά η Μεσογαλα και η Λαυρεωτική, ήσαν ακόμη κυνηγετικοί παρδεισοι. Μέχρι τότε, μέχρι τα τέλη του περασμένου αιώνα.....



Έχει γραφτεί —πολύ σωστά— (10) ότι οι πρώτοι νομοθέτες του ελεύθερου ελληνικού κράτους δεν είχαν λάβει καμιά πρόνοια για στοιχειώδη έστω κυνηγετική νομοθεσία. Και η ολιγωρία τους —ας την πούμε έτσι— εκείνη, είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Έχει την εξήγησή της, αφού δεν ήταν δυνατό να προβλεφτεί η τόσο γρήγορη εξαφάνιση των θηραμάτων. Έτσι μπορεί να ερμηνευθεί και το γιατί οι νομοθέτες εκείνοι του νεοσύστατου κράτους, που θέσπισαν τόσους πολλούς και ποικίλους νόμους, δεν πρόβλεψαν την τόσο γρήγορη και καταστροφική εξέλιξη των κυνηγετικών μας πραγμάτων, ώστε να προλάβουν την προστασία των θηραμάτων.

Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς. Η κυνηγετική νομοθεσία είχε περιπέσει σε χειμέρια νάρκη, σε έναν λήθαργο που κράτησε έναν περίπου αιώνα! Γιατί ο νόμος της Θήρας (άρθρα 210-217 του Ν. 4173) όπως τροποποιήθηκε, πήρε την οριστική του μορφή στις 15 Ιουλίου του 1929. Από τότε, κανείς 'Ελληνας πολίτης δεν μπορούσε να κυνηγάει δίχως άδεια. Άλλ' ας ξαναγυρίσουμε στη συνέχειά μας, εγκαταλείποντας τον 19ο αιώνα. Μέχρι τότε δεν είχε ρίζικά αλλάξει η θηραματοπανδά (23), εκτός από την αραίωση ως εξαφάνιση από την Ν.Α. Αττική ωρισμένων τετραπόδων, όπως της αρκούδας και του αγριογούρουνου. Στα φτερωτά, μπορούμε να πούμε ότι ο πίνακας τόσο των ενδημικών, όσο και των αποδημητικών δεν άλλαξε σημαντικά. Απλώς τα πρώτα μετατοπίστηκαν κάπως μακρύτερα από την περίμετρο της Αθήνας. Τα δάση υπήρχαν, (25) το «ημέρεμα» της γης δεν είχε αξιοσημείωτη αύξηση, οι πυρκαγιές κι η αποφλώση είχαν έναν αργό, φυσιολογικό θα λέγαμε ρυθμό. Ο πληθυσμός και οι νέοι μικροί και ελάχιστοι

Τα κυνήγια στη Ν. Α. Αττική

αραιοί οικισμοί δεν είχαν ή, καλύτερα, καμιά απολύτως επίπτωση είχαν στην πανίδα, εκτός από μια ανεπαίσθητη ελάττωση, μέχρι το φυχορράγημα του 19ου αιώνα.



Η αυγή του αιώνα μας βρίσκει την πατρίδα τραυματισμένη από τον πόλεμο του 1897 και αναστατωμένη κατά την πρώτη του δεκαετία. Οι βαλκανικοί πόλεμοι, που ακολούθησαν και στη συνέχεια ο πρώτος παγκόσμιος και η μικρασιατική τραγωδία, δεν θα πρέπει να άλλαξαν πολύ τη ζωή των αποδημητικών, και ίσως καθόλου των ενδημικών. Οι πόλεμοι ανέστειλαν την αποφλωση, την οικοδόμηση, την εξάπλωση της Αθήνας. Οι κυνηγοί της πρωτεύουσας και του τόπου μας είχαν σημαντικά λιγοστέφει, αφού ήσαν στρατευμένοι. Οπωσδήποτε, η Αττική δεν είχε τότε θηρευτικά προβλήματα αφού, επιπλέον, δεν ήταν θέατρο πολέμου.

Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι το 1925 τα θηράματα ήσαν τα ίδια ή έστω ελάχιστα μειωμένα, οπωσδήποτε δύιας το κυνήγι στη Ν.Α. Αττική. Εξακολουθούσε να ήταν ικανοποιητικό (36), όπως και πριν. 'Οπως γνωρίζουμε από αφηγήσεις γερόντων Μεσογειτών χυνηγών, το ενδημικό θήραμα δεν είχε ακόμη ελαττωθεί. Λαγοί υπήρχαν παντού, ο Μεσογείτικος κάμπος φιλοξενούσε αρκετά ντόπια ορτύκια, σιταρήθρες και γαλιάντρες. Στο Ντράφι φώλιαζαν αρκετά τρυγόνια και στις παραθαλάσσιες σπηλιές συναντούσε κανείς κοπάδια από αγριοπερίστερα. Ο Υμηττός και η προς τα νότια ορεινή συνέχειά του, (Προφήτης Ηλίας, Μακυροβούνι, Σέσι, Πάνι κ.ά.) «κρατούσε» — κατά την κυνηγετική έκφραση, αρκετές πέρδικες και λαγούς. Οι λύκοι ήσαν ακόμη στην Πεντέλη. Λέγεται ότι εξαφανίστηκαν το 1916 κατά τη μεγάλη πυρκαϊγιά του Τατοΐου. Τα τσακάλια, μικρό παιδί τότε, λέσ και τ' ακούω ακόμη, εκεί στα Γλυκά Νερά, το 1925-1928.

'Οσο για τα αποδημητικά, τι να πούμε! Κατά τη δεκαετία του 1920 (ίσως επειδή ο παγκόσμιος πόλεμος, που έληξε το 1918 άφησε τα αποδημητικά στην ησυχία τους) σύννεφα φτερωτού κόσμου περνούσαν τις βαρυχειμωνιές από το Μεσογείτικο ουρανό. Συμήνη από μεγάλα πουλιά, χήνες και πάπιες — ανάλογα με τα κρύα — «έπιαναν» στη Ν.Α. Αττική ή τη διάβασιναν, πηγαίνοντας προς τα νότια.' Ο κάμπος «έπηξε» από τουρλιά, καλημάνια και φαρόνια. Οι μπεκάτσες σεργιάναγαν στα περιβόλια, μέσα στα χωριά μας. Οι γύρω λόφοι τους ήσαν γεμάτοι από κυριαρίνες, τσιχλοχότσιφα και φασοπερίστερα σε κοπάδια.

Αλλά τι να πούμε και για τους τόπους που έπιαναν τα αυγούστιάτικα περάσματα! Για τη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα και τη Βάρη. Για το Κέτσι, τη Λουμπάρδα, του Μπαράκου, τον Άγιο Δημήτριο. Για του Μελισουργού. Κάθε δέντρο και δυο-τρία τρυγόνια!

Όμως, το κυνηγετικό όργιο των περασμάτων λάβαινε χώρα στη Λαυρεωτική. Στο Θυμάρι, στο Χάρακα, στα Λεγραίνα, στην Αγριλέζα, στην Καμάριζα, στη Σούριζα, στον Προφήτη Ηλία, στην Πλάκα. Χαλούσε ο κόσμος τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο από τρυγόνια και ορτύκια, κυρίως. Χώρια από μελισσοφάγους, συκοφάγους, μυρμηγκοφάγους, τσαλαπετεινούς, νυχτοπάτες, χρυσοκαρακάξες, σούρτες, ορτυκομάνες. Τα θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, σαν σε δύνειρο!

Αναφέραμε μόνο μερικούς τόπους, τους πιο γνωστούς, τους πιο χαρακτηριστικούς. Μα κι οι άλλοι δεν πήγαιναν πίσω, ανάλογα με τον καιρό. Ήσουλιά κι αγρίμια υπήρχαν παντού. Τσακάλια, αλεπές, ασβοί, λαγοί στα Γλυκά Νερά, στο Γαργεττό, στο Πικέρμι, και στο Πουμπάκθι του Χαρβατιού. Μπεκάτσες και τρυγόνια και λαγούς κρατούσαν οι «τζούμπες» του Καμπά, η Χαλιδού, η Μπουρμπουτσάνα, η Μερέντα, παντού. Είναι αδύνατο να θυμηθούμε όλους τους γνώριμους αττικούς κυνηγότοπους.

Από υδρόβια και παρυδάτια; το Σούλι βέβαια είχε τα πρωτεία αλλά και η υπόλοιπη Ν.Α. Αττική ακτή, αρχίζοντας από τη Ραφήνα, είχε παπιά. Αραφηνίδες αλές, θαλασσολίμνες της Αλυκής και της Λούτσας. Πιο πολλά στο Λιβάδι, στο Λύκουμπούτι, στους βούρκους της Βραώνας και στο Μπρασά. Στο Δασκαλείο και στο Τουρκολίμανο. Στη Βαλομάντρα των Καλυβιών. Στη Λυκούρεζα, όπου τώρα το Λαγονήσι. Αλήθεια, γιατί Λυκούμπούτι, γιατί Λυκούρεζα; γιατί Λαγονήσι; κι αν ακόμη υποθέσουμε διτί το τελευταίο τουτο δεν είχε λαγούς, θάχε αγριοκούνελα, όπως είχαν πριν απ' το παγκόσμιο σίφουνα τα νησιά του Αη-Νικόλα στην Αλυκή, του Πατρόκλου, του Σαν Τζώρτζη, και τ' άλλα ρημονήσια



Το δεύτερο τέταρτο του αιώνα μας αποτελεί ορόσημο για τα κυνήγια στη Ν.Α. Αττική. Η Μικρασιατική τραγωδία, ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή και ο Εμφύλιος φέρνουν ξεσπιτωμένους και δυστυχισμένους, φέρνουν κόσμο και κοσμάκη στην Αττική. Το λεκανοπέδιο γεμίζει από κόσμο, η ύπαιθρος χώρα σπέρνεται με οικισμούς και σκόρπια σπέτια. Στις ακτές τα οικήματα φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ο πληθυσμός διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται. Οι κυνήγοι επίσης. Τα όπλα, τα καφουλιά και οι πυρίτιδες τελειοποιούνται. Η γη, με τα προστατευτικά αγροτικά μέτρα της δεκαετίας του είκοσι, αποδίδεται στους γεωργούς. Τα δάση καλονται, το άγριο εχχερσώνεται, ο τόπος ημερεύει, στενεύει. Δεν υπάρχει πια καταφύγιο για τα θηράματα, ιδιαίτερα τα αποδημητικά. Έτσι, τα άγρια φεύγουν, αποτραβιούνται, ελαττώνονται, εξαφανίζονται. Και αυτοί οι αετοί αποχαιρετούν τους απορρώγες βράχους του Υμηττού.



Το τρίτο τέταρτο του αιώνα δίνει τη χαριστική βολή στην ασπαίρουσα θηραματοπανίδα της Ν.Α. Αττικής. Η τεράστια μηχανική πρόσδος είχε σαν συνέπεια την ανάλογη μηχανική καλλιέργεια. Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου οδηγεί μέσα σε λίγα λεπτά στην επίσκεψη του κυνηγού ως την τελευταία εσχατιά. Η Αττική δεν έχει πια ανάγκη από καλοκαιριάτικο νυχτερινό φως, αφού οι πυρκαϊγίες καταυγάζουν τραγικά τον ορίζοντα, κατατρώγοντας και τα τελευταία πράσινα αλλά χαριτωμένα κουρέλια της, που φορούσε με τόση αγάπη στο σώμα της. Τώρα δεν εγκλωβίζονται από το πυρ το εξώτερον μόνο τ' αγρίμια, τώρα καρβονοποιούνται και ανθρώπινα σώματα και οικόσιτα και σπίτια. Η εγκατάσταση των βιομηχανιών ανάμεσα σε ανθρώπους - ασπλακες, συνεχίζει ασταμάτητα το δρόμο της. Ο θόρυβος και η αιθάλη μεγαλώνουν, επιβάλλονται, θριαμβεύουν. Ο ρύπος έγινε πια μόνιμος βραχνής στην αγχώδη ζωή μας. Τώρα ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τι έχανε με την αδίστακτη, άκριτη τακτική και την ξέφρενη επισυσσώρευση γνώσεων, που δεν έχουν πάντοτε αφρονική σχέση με την κοινή λογική. Ονειρεύτηκε έναν κόσμο καλύτερο για τον εαυτό του και βρήκε στο δρόμο του, πριν από τη θανή του τα λάθη που έκανε, προσπαθώντας μάταια να τα τακτοποιήσει τώρα, να τα φέρει σε έναν κάποιο λογαριασμό. Να και ένα κλασικό παράδειγμα, που απορούμε πώς δεν έχει επισημανθεί όσο πρέπει και δεν έχει μεγεθυνθεί όσο του ταιριάζει. Είναι αυτό, το τεράστιο λάθος που χαρακτηρίζει το τρίτο τέταρτο του αιώνα μας. Τα φάρμακα. Τα οποιαδήποτε φάρμακα, που δηλητηρίασαν τη ζωή μας. Και την οικολογία.

Αναφέρομαι εδώ —δεν επεκτείνομαι— στην αλόγιστη, στη χωρίς προηγούμενο κατάχρηση των γεωργικών φαρμάκων. Πιστέφαμε ότι ραντίζοντας και πασπαλίζοντας φύλλα σώζουμε την παραγωγή χωρίς να σκεφτούμε αν το φυτοφάρμακο είναι πραγματικά φάρμακο για τον ένα και μοναδικό και με προμετωπίδες σκοπό μας ή μήπως είναι ταυτόχρονα και δηλητήριο για τη ζωή μας. Γιατί, μ' αυτό τον τρόπο, χάσαμε όχι μόνο τα θηράματα και τη χαρά και την άσκηση και την άγρα και το άθλημα, μα κερδίσαμε, με τη λαμπτρή κουταμάρα μας, στο να φτιάξουμε ένα απέραντο νεκροταφείο, μέσα σε μια καταπράσινη έκταση. Εννοούμε και τους φτερωτούς τραγουδιστές. Επειδή, χάρη στην υπερβολική κι άκριτη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, δεν χάσαμε μόνο τα κυνήγια, μα χάσαμε ολότελα και τον υπέροχο κόσμο των ωδικών. Έτσι εξαφανίστηκαν οι καρδερίνες κι οι σπίνοι και τα σκαρθιά και τα φανέτα κι οι κορυδαλλοί και οι γαλιδάντρες. Αυτά τα πλάσματα, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν χάθηκαν ούτε από τη σύγχρονη καραμπίνα του κυνηγού, ούτε από την απόχη, ούτε από την ιξόβεργα, ούτε από τα άλλα και παλαιά μέσα αιχμαλώτισης ή εκτέλεσης. Χάθηκαν κυρίως από τα γεωργικά φάρμακα που, αφού τα χρησιμοποιήσαμε ασύστολα και άμετρα, είδαμε ότι είναι δηλητήρια και τώρα που μεταβάλ-

λαμε το τοπό σε πλήξη και σιγή, τώρα σπεύδουμε, σπασμωδικά αλλά μάταια, να το διορθώσουμε.

Αγαπητοί μου, τα χελιδόνια κι ο γκιώνης δεν πήγαν να σταθούν στη μπούκα του ντουφεκιού. Τις νυχτερίδες και τους κοκκινολαβμηδες δεν τους έφαγαν τα σκάγια. Οι πεταλούδες κι οι μέλισσες δεν πιάστηκαν με απόχη ή με παγίδες. Οι τσίχλες και τ' αγριοπερίστερα δεν ελαττώθηκαν μόνο από τα όπλα και τις βελτιώσεις της βλητικής. Δηλητηριάστηκαν από εμάς, τα δηλητηριάσαμε εμείς. Κατά ένα τουλάχιστο μεγάλο μέρος.

Φυσικά, κανένας δεν αρνείται ότι η χρήση των γεωργικών φαρμάκων δεν είναι αναγκαία, δεν είναι αναπόφευκτη. Ο καθένας μας γνωρίζει καλά ότι, χωρίς τα φυτοφάρμακα, η προστασία των φυτών αλλά και η απόδοσή τους είναι επιβεβλημένη, αφού η φυτική ζωή διασώζεται, το αγαθό προστατεύεται και το φυτικό προϊόν γίνεται προσιτή τροφή σε όλους. Αφού, τέλος, η χρησιμοποίηση των γεωργικών φαρμάκων είχε και θα έχει σαν αποτέλεσμα να σωθούν μυριάδες μυριάδων ανθρώπινων υπάρξεων από τον υποσιτισμό και απ' αυτόν ακόμη το θάνατο από την πείνα. Να φτάσουμε ακόμη πιο «συναισθηματικά, πιο εξωπραγματικά (;)». Τα φυτοφάρμακα, σαν μυκητοκτόνα, ιοκτόνα ή βακτηριοκτόνα, σαν εντομοκτόνα ή ζιζανιοκτόνα, προστατεύουν το δέντρο, την πόη, το άνθος, τον καρπό, το πράσινο. Χαρίζοντας έτσι ένα περισσότερο «στήλβον» πράσινο, μιαν ανοιξιάτικη φύση στολισμένη σαν νυφούλα και γενικά γελούμενη, πνιγμένη από άνθη και ευωδίες, και με δλες τις αποχρώσεις του απίθανου φάσματός τους. Δίνοντας, έτσι, στο δέντρο μια ρωμαλεότητα, στο φυτό μια ανάπτυξη εφηβείας. Σαν συμπέρασμα, τα φυτοφάρμακα είναι απαραίτητα για λόγους οικονομικούς, ανθρωπιστικούς, αισθητικούς, οικολογικούς. Ναι, οικόλογικούς, αλλά... αλλά μονόπλευρους.

Βέβαια,... δεν κομίζουμε γλαύκα... (που να τη βρούμε, άλλωστε!) Γιενθυμίζουμε κάτι που ο άνθρωπος χιλιάδες χρόνια τ' άκουσε και άλλα τόσα κωφευσε. «Μηδέν άγαν» —έλεγαν— «παν μέτρον άριστον»— τόνιζαν κάποιοι παλαιοί. Το αποτέλεσμα όμως τόσων αιώνων έπεσε στο κενό. Και,... Άλλα θυμηθήκαμε τις Κασσάνδρες και σταματάμε...

Όμως...

Όμως, πρέπει να φάξουμε να βρούμε τον κοινό νου. Γιατί πίσω από μια αλόγιστη χρήση, υπάρχει μια φυσική, λογική ανταπόδοση. Θριαμβεύσαμε για το Ντί-ντι-τί. Ελαττώσαμε — δεν εξαλείφαμε, προσοχή, δεν «ξεπατώσαμε» την ελονοσία. Και είδαμε, κάνοντας τους λογαριασμούς, ότι τα «συν και τα μείον» ήσαν κάπως μπερδεμένα. Και σκεφτήκαμε, πώς θα προχωρήσουμε από δω και πέρα. Αυτό ναι, έπρεπε να γίνει, επειδή είναι μια αναγκαστική διόρθωση, είναι ομολογία; είναι αν θέλετε πρόνοια, είναι οπωσδήποτε πρόσδος.

Αυτή η πρόνοια, η σε κάθε βήμα πρόδος και ταυτόχρονα ελεύθερη

αυτοχριτική, οδηγεί προς τα εμπρός, προς κάτι πιο καλύτερο κι ελπιδοφόρο κι ανθρώπινο. Άγνωστος αριθμός κοκκοφάγου θηράματος — περιστεριών, περδίκων, ορτυκιών — άγνωστος αριθμός υδροβίων και παρυδατών, ιδιαίτερα σε εκβολές ποταμών ή κλειστούς κόλπους βιομηχανικών περιοχών — εκατόμβες αναρίθμητες φτερωτού κόσμου και κοσμημάτων της φύσης «Άιδι προϊαφεν» ο επιστημονικός θρίαμβος της βιομηχανίας των ζωο-και πτηνοκτόνων γεωργικών φαρμάκων.

Βέβαια, αρκετά — ίσως υπερβολικά — γράφαμε για τον εφιάλτη των φυτοφαρμάκων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και μεις, αμέτοχοι στο ότι συμβαίνει γύρω μας «άβουλοι, μοιραίοι» κατά τον ποιητή, δεν επιχειρήσαμε να αντιδράσουμε όσο πρέπει (το όσο πρέπει για μας σημαίνει κάτι το σ χεδόν απόλυτο, προκειμένου οι πάρα πολλοί του δικαίου να κατισχύσουν επί τέλους των πάρα πολύ λίγων του αδίκου) — δεν αντιδράσαμε, λέμε, και στη λαθροθηρία. Και στη διατήρηση των βιοτόπων. Και στον «ανεξέλεγκτο» όρο του τι σημαίνει να έμαι κυνηγός. Και στην παρανομοθηρία. Και στην απαγόρευση ορισμένων περιοχών, επι ορισμένο χρονικό διάστημα, της θήρας. Και στον εμπλουτισμό όλων περιοχών από θηραματοπανίδα καλλιεργημένη, με σωστό προγραμματισμό. Στην «κοινωνική Πρόνοια» για τον κυνηγετικό πλούτο, στο «Εθνικό Σύστημα Υγείας Θήρας και θηραμάτων» (ας το πούμε Ε.Σ.Υ.Θ.). Τα όλα, η αύξηση του αριθμού των κυνηγών, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι κακές εποχές που επηρεάζουν την θηραματοπανίδα, οι βιότοποι (στεριάς και υγρού στοιχείου) είναι θέματα που μπορούν να διορθωθούν, με το χρόνο. Τίποτα δεν χρειάζεται τόσο πολύ, όσο η καλή θέληση, η δουλειά, η γνώση, η κατανόηση και η συνεργασία.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θλίβουμε τον αναγνώστη και μαντεύουμε ίσως τι θα σκεφθεί τώρα, που τελειώνουμε το άρθρο τούτο κατ' αυτό τον τρόπο. Όμως πρέπει να ομολογήσουμε με θάρρος, ότι όλοι εμείς, ανεξαίρετα όλοι, συντελέσαμε στο να χαθεί αυτή η ασύγχριτη ομορφιά του τοπίου, ιδιαίτερα αυτού του αττικού τοπίου. Κάναμε ότι μπορούσαμε χειρότερο, δυνατότερο, προχειρότερο, για να το αλλιώσουμε, για να το χαλάσουμε, για να το καταστρέψουμε... Ας καμαρώσουμε τώρα όλοι μας (και ο καθένας μόνος του, χωριστό) τα έργα μας. Όλοι μας έχουμε — όλοι μας, (το τονίζουμε, κι ας μη ζητάμε δικαιολογίες, γιατί η ανευθυνότητα είναι κι αυτή μια μορφή αδικήματος) μια ευθύνη για την τωρινή μας κατάσταση. Όλοι μας, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε και να δηλώσουμε — με περιφάνεια ή ντροπή — τα έργα μας, στα οποία εκούσια ή ακούσια, λίγο ή πολύ ο καθένας μας, συντελέσαμε να γίνουν έτσι όπως έγιναν.

Εμείς τουλάχιστο παρατηρήσαμε ότι τα φυτοφάρμακα «πρασίνισαν» τη ζωή μας. Βλέπουμε π.χ. έναν (μεσογείτικο) κάμπο καταπράσινο, από την εντατική καλλιέργεια. Αντικρύζουμε πού και πού ένα δάσος. Όμως...

Όμως όταν διαβαίνουμε την έκτασή του νιώθουμε σαν κάτι να λείπει, ένα κάποιο αόριστο συναίσθημα, που μας φέρνει θλίψη. Σαν νάμαστε μόνοι, θανάσιμα μόνοι. Από την απόλυτη σιγή. Κάτι σαν σε κοιμητήρι... Λείπουν οι κινήσεις, οι φωνές. Λείπει ο κόσμος, οι φυσικοί κάτοικοι του κάμπου, του δάσους. Λείπει το τραγούδι, η χαρά.

Σαν μια πρωτεύουσα π.χ., όπως η Αθήνα, που τα έχει όλα έτοιμα για να δεχτεί τους ανθρώπους της. Χτίρια, συγκοινωνίες, δρόμους, μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, ηλεκτρισμό, ύδρευση, αποχέτευση. Μια πόλη που περιμένει μάταια τους κατοίκους της, μια πόλη χωρίς φωνή, χωρίς κίνηση. Σε μας τουλάχιστο, δε θα μας άρεσε καθόλου η ιδέα να ζούμε σε μια τέτοια βουβή, μουρχή, θλιψένη πόλη, που τα έχει όλα εκτός από τους κατοίκους τους, τη ζωή τους, που είναι και δικιά της ζωή. Έστω και σε μια πόλη που αργοπεθαίνει.

Πώς κατορθώσαμε να φτιάξουμε έναν τέτοιο κόσμο που να νιώθουμε τόσο μόνοι, είναι κάτι που ακόμη πασχίζουμε να βρούμε μια λύση. Πώς κατορθώσαμε να καταντήσουμε έτσι αυτό τον τόπο, εμείς τουλάχιστο, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και οι καλύτεροι αρχιτέκτονες της καταστροφής αν θα ήμαστε, τόσο τέλεια δεν θα τα καταφέρναμε!

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 1) Αθάνα Γ. Στον καστανόλογγο. «Κυνηγ. Νέα» Μάρτιος 80 (σ. 20)
- 2) Αποστολίδου, Ν.Χ: Τα ωφελιμότερα πουλιά της Ελλάδος. Συλ. προς διάδοσιν ωφελ. βιβλίων. Αρ. 5 (1900).
- 3) Αρχεία, Γενικά Κράτους: Ληστές-Ληστείες, περιεχόμενα Τόμοι 14 1' και 14-B
- 4) Αριστοτέλους: (Εκδ. Πάπυρος): α) Φυσικά β) Περὶ ζώων Ιστορίας.
- 5) Αριστοφάνη: α) Ιππῆς (Εκδ. Πάπυρος)
- 6) Αριστοφάνη: β) Σφήκες (Εκδ. Πάπυρος)
- 7) Αριστοφάνη: γ) Ορθινες (Εκδ. Πάπυρος)
- 8) Αρριανού, Ανάβασις.
- 9) Γερμανού, Ν. Ο βίος των ζώων. Εκδ. Ελευθερουδάκη.
- 10) Γεωργαντά, Φ. Παληά κυνήγια στην Αθήνα. «Κυνηγετικά Νέα» 15/10/1932, σελ. 4-5.

Τα κυνήγια στη Ν. Α. Αττική

- 11) Γρανίτσα, Στεφ. Τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και του λόγγου. Ελευθερουδάκης, 1921, σσ. 190.
- 12) Δασκαλάκη, Βασ.: Τα πουλιά της Ελλάδος. Σειράς άρθρων στο μην. περιοδικό «Κυνηγετικά Νέα» από το έτος 1933 ως το 1938.
- 13) Δροσίνη, Γ: «Κυνηγ. Νέα» 1980 και 1982.
- 14) Εβλιά, Τσελεμπή: Τα Αττικά του Ε. Τσελεμπή. (Μετ. Κ. Μπίρη) Αθήνα 1959.
- 15) Ευριπίδου: Ιππόλυτος
- 16) Ευριπίδου: Φοίνισσαι.
- 17) Ευρυπίδου: Ιφιγ. εν Αυλίδι.
- 18) Ησιόδου, Ἐργα και ημέραι. Εκδ. Ζαχαρόπουλος.
- 18 β) Θουκυδίδου — Θεμιστοκλής και Γυναικών αρεταί.
- 19) Καλλέργη, Διδώ. Ο Υμηττός, Αθήναι 1948.
- 20) Κανέλλη, Αντ.: Δάση χωρίς χλωρίδα και Βιότοποι χωρίς ζωή. «Ελλην. Θέματα» εις «Κυν. Νέα» Δεκ. 1970.
- 21) Καραλέκα, Ηρακλή: Αγρίμια και πουλιά του τόπου μας.
- 22) Καρκαβίτσα, Ανδρέα. Μια μονομαχία με το λύκο «Κυνηγ. Νέα» Ιούνιος 1979.
- 23) Κασσαβέτη, Δ. Παληά κυνήγια στην Αθήνα (Ημερολ. Λ. Σκυλίτση, 1885-1899). «Κυνηγ. Νέα», 15 Ιουλ. 1933.
- 24) Κονδυλάκη, Ιω. Κυνηγετικοί άθλοι του Κ.Ν. «Κυνηγ. Νέα» Δεκ. 1950.
- 25) Κοντού, Π. Δάση και πολιτισμός. Αθήνα 1906, σσ. 370 (πρβλ. «Κυν. Νέα» Μάρτιος 1982).
- 26) Κουκουλέ, Φ. Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. τ. Ε1 «Θήρα» σ. 336-423. Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1952.
- 27) Κωνσταντίνου, Γ. Ιστορία των Αθηνών — Αθήνα 1876.
- 28) Λαπόρτ, Γ. Ξενοφώντος «Κυνηγετικός» — «Κυνηγ. Νέα» 1/12/1933.
- 29) Λουκοπούλου, Λουζά. «Αττική» Εκδ. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
- 30) Λυκούδης, Ε: Τα κυνήγια του λόγγου. «Κυνηγ. Νέα» 15/8/33 σ. 10.
- 31) Λυκούδης, Ε: Οι Ρειτοί. «Κυνηγ. Νέα» 15/12/33, σελ. 7.
- 32) Μαρινάτος, Σπ. «Κυνηγετικά Νέα» έτη 1932 ως 1940.
- 33) Μελά Σπ. Το λιοντάρι της Ηπείρου (βιβλ. Αλή Πασά).
- 34) Μελά Σπ. Ανοιξιάτικη συμφωνία, «Κυνηγ. Νέα» Απρ. 70.
- 35) Μελά Σπ. Κελαιδισμοί «Κυνηγ. Νέα» Μάιος 74.
- 36) Μεσόγεια. Παλιά Κυνήγια στα Μ. «Κυνηγ. Νέα» 15-8-32, — 15-9-1932, — 15-10-1932, — 15-11-1932, — 15-7-1933 — 15-8-1933, — Φεβρ. 37, — Απρ. 1936 — Σπτ. 37, Απρ. 39, — Μάρτ. 49 (σ. 268), — Ιουν. 48 (σ. 361), — Δεκ. 1948 (σ. 188), — Μάιος 1949 (σελ. 354), — κ.ά.
- 37) Μόλερ, Γ: Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα «Ελλην. Γράμματα, Αθήνα 1960 μετ. Α. Φουριώτη.

- 38) Μήχου, Απ.: α) Το κυνήγι του λαγού στην αρχαιότητα. «Κυνηγ. Νέα» 1982. και β) Το κυνήγι των αγρίων θηρίων στην αρχαιότητα «Κυνηγ. Νέα» Ιαν. 1983.
- 39) Μυλωνά, Π.: Κυνήγια της Ελλάδας. Αθήνα 1978.
- 40) Νίρβανα, Π. Θηριολογία, Κ.Ν. Μάρτιος 1960.
- 41) Σενοφών: Κύρου Παιδεία (Εκδ. Ελλ. Βιβλ.).
- 42) Σενοφών: Κύρου Ανάβασις.
- 43) Σενοφών: Ελληνικά.
- 44) Σενοφών: Κυνηγετικός.
- 45) Ομήρου Ιλιάδα: Εκδ. Πάπυρος.
- 46) Ομήρου Οδύσσεια (Εκδ. Πάπυρος).
- 47) Ορλάνδου, Α: Προστομιαίον του μουσείου Ηρακλείου (Αρχαιολ. Δελτίον, Θ' 190, 1924-25).
- 48) Ουράνη, Κώστα: Κυνήγι και φυσιολατρεία. «Κυνηγ. Νέα» Μάρτιος 1979.
- 49) Ουράνη, Κώστα: Κυνήγι πετροπέρδικας. «Κυνηγ. Νέα» Απρίλιος 80
- 50 Ουράνη Κώστα: 'Ένα κυνήγι αγριοχοίρων, Μάιος 1980 κ.επ.
- 51) Παπαδοπούλου Κεραμέως, Α. Ανάλεκτα Ιεροσολυμ. στοχυολογίας 4, 1.
- 52) Παπαδούκας, Π: Ο κυνηγός με τον προβολέα «Κυνηγ. Νέα» Νοέμβρ. 1970.
- 53) Παπαχατζή, Ν. Παυσανίου Αττικά «Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.».
- 54) Παυσανίου Αττικά Εκδ. «Πάπυρος» 1953.
- 55) Παυσανίου Ηλειακά, Εκδ. Πάπυρος 1958.
- 56) Πήτερσον κ.ά. Τα πουλιά της Ελλάδας και της Ευρώπης Εκδ. «Χρυσός τύπος», 1981
- 57) Πλάτωνος: Νόμοι (Ετ. Ελλ. Εκδόσεων).
- 58) Πλουτάρχου Θεμιστοκλής. Εκδ. Πάπυρος.
- 59) Πλουτάρχου Γυναικών αρεταί Εκδ. Πάπυρος.
- 60) Ποταμίανου, Θ.: Ο κυνηγός «Κυνηγ. Νέα», 1980.
- 61) Ρισπέν, Ζ: Μεγ. Ελλην. Μυθολογία. Εκδ. Φυτράκη τ.2.
- 62) Σαββίδου Πάνου, Κυνηγ. Αναμνήσεις-Σούνιον. «Κυνηγ. Νέα», Νοέμ. και Δεκ. 1937., Ιαν. Φεβρ.-Δεκ. 1938, Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. 1939.
- 63) Σατωβριάνδου Οδοιπ. (Μετ. Εμ. Ροΐδη 1860) Εκδ. Τολίδη τομ. 2.
- 64) Σιμοπούλου, Κυρ: Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα. Τομ. Α' α) σελ. 613 β) σελ. 664, — γ) σελ. 693.
- 65) Σιμόπουλου, Κυρ: Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα. Τόμ. Β'. α) σελ. 295., — β) σελ. 675.
- 66) Σιμόπουλου, Κυρ: Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα. τόμ. Γ1 και Γ2 . α) — σελ. 79, — β) σελ. 421.
- 67) Σιμόπουλου, Κυρ.: Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα τόμ. Γ2. α) σελ. 249 -

Τα κυνήγια στη Ν. Α. Αττική

- 68) Σκυλίτση, Λ. (ημερολόγιο) Παληά κυνήγια στην Αθήνα. «Κυνηγ. Νέα» 1-15 Ιουλίου 1933
- 69) Σούλη, Β.: Ο ρόλος των δασών κατά την Επαν. του 1821. «Κυνηγ. Νέα» Μάρτιος 1971.
- 70) Στεφάνου, Τάσου: Τα κυνήγια στην Ελλάδα το 1700-1800 «Κυνηγ. Νέα» Απρ. 1982.
- 71) Συνοδινού Ελευθ.: Μείωσις της θηραματοπανίδος. Τα αίτια που την προκαλούν. «Κυνηγ. Νέα» Δεκ. 1978.
- 72) Συνοδινού Ελευθ.: Ο εμφανιζόμενος κινδυνος εις τα θηράματα εκ της χρήσεως γεωργικών φαρμάκων «Κυνηγ. Νέα» Ιούνιος 1972.
- 73) Τσελεμπή, Εβλιδά: Τα Αττικά του Ε.Τ. Μετ. Κ. Μπίρη.
- 74) Φαλτάϊτς, Το αγριογούρουνο «Κυνηγ. Νέα» 15/9/1933.
- 75) Φαλτάϊτς, Κ.: Χαμένος στο βούρκο. «Κυνηγ. Νέα» 1/12/1933.
- 76) «Χρυσός Τύπος». Εκδ. Οργ.: Ο κόσμος των φυτών και των ζώων. Τομ. 2 και 4 (περιεχόμενα).
- 77) About, Edm: *La Grecē contemporaine*. Ed. Hachette, Paris 1885. (μεταφρ. Ελλην. Εκδ. Τολίδη).
- 78) Beaujour, Felix: *Tableau du commerce de la Grece* Paris (Μετ. Ελλ. Εκδ. Τολίδη).
- 79) Chandler, R.: *Travels in Asia Minor and Greece*. London 1817.
- 80) Chateaubriand, F.A.: *Itineraire de Paris à Jerusalem* Paris 1811 (Μεταφρ. Ελλην.-Εκδ. Τολίδη).
- 81) Clarke, E.D. *Travel in various countries of Europe...* Part the second, Greece,... London 1812.
- 82) Collignon, M.: *Le consul J. Giraud et sa relation de l' Attique au XVIIeme siècle*. Ex.Mem.Ac.Ins.B.Lettres Tome 39, Paris 1913.
- 83) Dodwell, Ed.: *Classical and Topographical tour through Grèce* London 1819.
- 84) Gotch, A.F.: *Birds and their latin names explained*, Blandford Press. London. 1981, σ.σ. 348.
- 85) Guilletère, George guillet de: *Athènes ancienne et nouvelle à l'état présent de l'empire de Turks*. Paris 1675.
- 86) Hughes, Th. Sm.: *Travel in Greece and Albania (1820)* and Sec.Ed. London 1930.
- 87) Leake, W.M.: *Researches in Greece (London 1814)* and *Topography of Athens*. (London 1821).
- 88) Magni, C.: *Relatione de la città d'Atene colle provincioe del Attica, Focia, Beotia et Negreponte*. Parma 1688.
- 89) Martoni Nic. de: *Liber pelegren. ad loca Sancta. Rev. d'Orient Latin*, vol. 3, Athenes 1895.

- 90) Maurer, G.L.von.l Das Griechische Volk, Heidelberg 1835 (Ελλ. Εκδ. Τολ(δη))
- 91) Peterson, R, Mount fort G. and Hallom P.A.D. A fild Guide to the Birds of Britain and Europe. Collins Publ. London.
- 92) Randolph, B.: The present state of Morea with a description of the city of Athens. London 1687.
- 93) Ross, Lud.: Erinnerungen und Mittheilungen aus Griechen land. Berlin 1863 (Ελλ. Μετ. Εκδ. Τολ(δη)).
- 94) Spon, J: Voyage d'Italie, de Grèce et du Levant, fait aux années 1675 et 1676 (Lyon, 1675).
- 95) St'astny, K: Songbirds. Hamlyn Ed. London etc. p.p. 215 (1980).
- 96) Thiersch. Fred.: L'état actuel de la Grèce Leipzic, 1833 (Μετ. Ελλ. Εκδ. Τολ(δη)).
- 97) Warren,M. Shore lines. Hodder and Stoughton Ed. London 1984 p.p. 128.
- 98) Yeatman, L.J. Histoire des Oiseaux d' Europe, Bordas, Paris (1971).
- 99) Yeatman, L.J. Atlas des Oiseaux nicheurs de France S.N.P.N., Paris (1976)
- 100) Bennett, Linda. Garden Birds. P.S.P.B. Books, Hamlyn, London (1978).
- 101) McGullagh, Sheila: Where Wild Geese Fly. Hart-Davis Ed. (1981).
- 102) Cambell, Bruce. The dictionary of Birds. Peerage Books, London (1974).
- 103) Felix Jiří: The illustrated book of birds. Octopus Ed. London (1984)

Summary

HUNTING IN S.E. ATTICA

Reference is made to the fauna of S.E. Attica since the war of independence of Greece to date (1830-1985).

A brief opening reference is made to the fauna that existed in ancient times in the same area.

The conclusions are summarized as follows:

A few years after Greece gained its independence, 245 species of birds had been catalogues in Attica. (Both indigenous and migratory), as well as a large number of quadruped animals. Their number throughout the 19th century remained without significant changes in this sparsely populated region of the nation's capital (10.000 inhabitants).

During the first quarter of our century (1900-1925) their number is progressively reduced. The causes behind this are probably to the found among the following reasons: Usage of firearms and the second World War, especially insofar as migratory birds are concerned which had their sanctuaries in the central, north (Scandinavia) and north-east Europe (Russia), but no less in the Macedonian front (plains and lakes of Epirus and Macedonia).

After the beginning of the second quarter of our century comes the disappearance from south-east Attica of Bustard (otis) and geese (Anser), as well as of wild boar, antelope, wolves, deer and jackals, while the other indigenous birds (partridge, (Alectoris, Perdix) quail, turtle Dove (Coturnix, streptopelia), aw well as birds of prey, such as eagles, etc.) retreat of disappear.

As of the middle of our century, fauna is still further reduced up to the point of the present time when it has completely disappeared. Main reasons for this are the increasing number of hunters, loose hunting regulations, improved technology of firearms, but mostly the increasing land developement and forest fires.

Dr. GEORGE D. HADJISOTIRIOU
M.D., PH.D