

## ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Από τους αρχαίους χρόνους οι Ἐλληνες με την ανήσυχη φαντασία τους ἐπλασαν ωραίους μύθους για τους θεούς, τους ανθρώπους, τη φύση ολόκληρη. Ανέκαθεν δεμένοι ιδιαίτερα με τη γη που καλλιεργούσαν και τη θάλασσα που σαν πρώτοι θαλασσοπόροι τόλμησαν να την διασχίσουν, διακρίνονταν πάντα οι Ἐλληνες για την μεγάλη τους φιλοπατρία και αγωνίζονταν με αυταπάρνηση «ὑπέρ τοῦ πατρίου ἔδαφους».

Ο όμορφος κόσμος των ζώων και των φυτών που δίνουν τροφή και δύναμη στον ἀνθρωπο, συγχρόνως τὸν ευχαριστούν και τὸν γοητεύουν. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που από την αρχαιότητα οι Ἐλληνες λάτρευαν τα δέντρα και φαντάστηκαν ότι μέσα τους ζουν χαριτωμένες θεότητες οι Δρυάδες, Αμαδρυάδες Ναϊάδες, Ορειάδες, Ναππαίες, Υλωροί και τόσες άλλες.

Πίστευαν ακόμη ότι ἀνθρωποι ή ημίθεοι, κυρίως Νύμφες, μεταμορφώθηκαν σε δέντρα ή λουλούδια από την ευσπλαχνία των θεών για να λυτρωθούν από κάποια συμφορά που τους έτυχε ή ακόμη γιατί οι θεοί ήθελαν να τους τιμωρήσουν για κάτι κακό που έκαναν.

Ο λαός μας θεωρεί τα φυτά και τα δέντρα ζωντανούς συντρόφους του που συμμετέχουν στη χαρά και στη λύπη του.

«Κλαῖνε τά δέντρα, κλαῖνε τά κλαδιά κλαῖνε καὶ τά λημέρια πού λημέριαζα». Τραγουδάει ο λαβωμένος ετοιμαθάνατος κλέφτης στο Δημοτικό τραγούδι.

Σε άλλο δημοτικό τραγούδι θρηνείται ο βασανισμός και θάνατος του κλέφτη που οι Τούρκοι τον έκαψαν ζωντανό.

«Τα κυπαρίσσια γύρανε και στέκουν πικραμένα  
κι οι λεύκες μεσ' τα ρέματα πως άγρια βοϊζουν;  
και τα κλαριά φορτώματα ρωτάνε πού τα πάνε...»

‘Αλλοτε πάλι ο λαϊκός τραγουδιστής φαντάζεται πως τα φυτά μιλάνε και καμιά φορά μαλώνουν μεταξύ τους,

«Ο δυόσμος κι ο βασιλικός και το μακεδονήσι  
αυτά τα τρία εμαλώνανε πιο κάλιο θα μυρίσει».

Ας μην ξεχνάμε ακόμη τους διδακτικούς μύθους του Αισώπου όπου τα δέντρα συνομιλούν μεταξύ τους σαν άνθρωποι. Η αγάπη των αρχαίων για τα δέντρα ήταν τόσο απόλυτη ώστε να τιμωρούν, και με θάνατο ακόμη αυτούς που τα κατέστρεφαν: «εἰ τίς πρινίδιον ἔξεκοπεν ἀπέκτειναν αὐτόν».

Οι χριστιανικοί χρόνοι που ακολούθησαν περιβάλλουν με στοργή τα δέντρα.

‘Άλλωστε και τον παράδεισο τον φανταζόμαστε σαν ένα κήπο με όμορφα δέντρα όπου οι δίκαιοι και οι αγαθοί βρίσκουν την «αιώνια ανάπαιση και γαλήνη».

Άλλα και μέχρι σήμερα συναντάμε συστάδες δέντρων ή μικρά γραφικά δάση γύρω από μοναστήρια και εκκλησίες, ακόμη και σε περιοχές όπου έχουν εξοντωθεί τα δάση και οι ορεινές περιοχές έχουν απογυμνωθεί. Η ευλάβεια των χωρικών μας προστατεύει όσο μπορεί τα νεώτερα αυτά χριστιανικά άλση. Μάλιστα στην ιστορία του παπά - Κοσμά του Αιτωλού αναφέρονται περιστατικά «αγιασμένων» δέντρων με τα οποία ο μεγάλος εκείνος διαφωτίστης ήθελε να διασώσει την αγάπη για το πράσινο.

Στην Αττική ένα από τα πιο γνωστά οπωροφόρα δέντρα είναι η συκιά<sup>1</sup>.

Η συκιά, συκή των αρχαίων, στη λεπτόγεω Αττική φύτρωνε πολύ εύκολα και στις ωραίες παραλίες και στους γραφικούς λόφους αλλά και στους κάμπους κοντά στα αμπέλια και στις εληές που χαρακτηρίζουν το Αττικό τοπίο. Γι' αυτό και η πόλη χαρακτηρίζεται ως εξής<sup>2</sup> «Ψελλόν ἐστί καὶ καλεῖ τήν ἄρκτον ἄρτον, τήν δέ Τυρώ τροφαλίδα, τό δ' ἄστυ σύκα».

Πολύ συκόφιλοι ήσαν οι Αθηναίοι ώστε κατά τον Αθήναιον<sup>3</sup> «καλεῖν ιεράν μέν συκῆν τόν τόπον ἐνῷ πρῶτον εὑρέθη τόν δέ ἀπ' αὐτῆς καρπόν ἡγητηρίαν, διά τό πρῶτον εὑρεθῆναι τῆς ἡμέρου τροφῆς».<sup>4</sup>

Η αφθονία συκιών στην Αττική και η αγάπη των κατοίκων της για τα σύκα διαφαίνεται και από τους σχετικούς μύθους. Η συκιά ή-

ταν κόρη του Οιξύλου και της Νύμφης Αμαδρυάδος, αδελφή της Καρύας, Βαλάνου, Κρανείας, Μορέας, Αιγείρου, Πτελέας και της Αμπέλου, αναφέρει ο Αθήναιος<sup>5</sup>.

Σε άλλο μύθο της Αττικής ο Τιτάν Συκεύς μεταμορφώθηκε σε συκιά από τη μητέρα του Γη για να αποφύγει την καταδίωξη του Δία κατά την φοβερή Τιτανομαχία.

Ο Παυσανίας στα Αττικά<sup>6</sup> γράφει:

«Στο μέρος αυτό της Ακαδημίας του Πλάτωνος, ο Φύταλος φιλοξένησε την Θεά Δήμητρα στο σπίτι του και η θεά του έδωσε για αντάλλαγμα το δέντρο της συκιάς. Αυτό μαρτυρείται, συνεχίζει ο Παυσανίας από το εξής επίγραμμα που υπάρχει στον τάφο του Φυτάλου. Εδώ ο ήρωας ηγεμόνας Φύταλος δέχτηκε κάποτε την σεβαστή Δήμητρα όταν για πρώτη φορά φανερώθηκε το δέντρο που το γένος των ανθρώπων το ονομάζει ιερά συκή. Από τότε το γένος των ανθρώπων πήρε τιμές αιώνιες».

Από άλλη παράδοση μαθαίνουμε ότι η θεά Δήμητρα όταν έφτασε στην Ελευσίνα αναζητώντας την κόρη της Περσεφόνη, πήγε και κάθισε σε μια πέτρα, κοντά σ' ένα πηγάδι κάτω από τον ίσκιο μιας συκιάς. Και επειδή βρήκε φιλοξενία στο παλάτι του βασιλιά της Ελευσίνας Κολεού, αργότερα όταν έκανε όλη τη γη να μη βγάζει καρπούς, άφησε, από ευγνωμοσύνη, μόνο τη συκιά να καρπίζει.

Σ' αυτή την «Ιερά Συκή» που βρισκόταν στον δήμο των Λακιαδών, ΒΔ. του Κεραμεικού, στην Ιερά Οδό προς την Ελευσίνα σταματούσε η πομπή των Ελευσινίων για ανασυγκρότηση πριν επιστρέψει στην Αθήνα. Μάλιστα η οικογένεια του Μιλτιάδου και του Κίμωνος ήταν εγγεγραμμένη στον δήμο Λακιαδών. Και ο Πλάτων αναφέρεται στην Ιερά Συκή<sup>7</sup>.

Μία από τις δέκα φυλές της Αττικής ήταν η Οινηΐς που πήρε το όνομα από τον ήρωα Οινέα. Σ' αυτή τη φυλή ανήκε από το 508 π.Χ., σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένους και ο δήμος Θρίας ή Θριούντος ή Θριαντος ή Θριώ (όπως λεγόταν συχνότερα) με το γνωστό Θριάσιον πεδίον. Θριάσιον πεδίον ήταν η πεδιάδα μεταξύ της Ελευσίνας και της παραλίας των Ρειτών. Πιθανόν ο δήμος Θρίας όπως και το Θριάσιον πεδίον να είχε πολλές συκιές αφού θρίον λεγόταν, στην Αττική κυρίως, το φύλλο της συκιάς από τη λέξη τρεις, τρία. Τα φύλλα της συκιάς συνήθως ήσαν τρίλοβα<sup>8</sup> έχουν τρείς εγκοπές ή και

πεντάλοβα.

Θρίον, οι αρχαίοι έλεγαν και ένα είδος φαγητού που το παρασκεύαζαν με φύλλα συκιάς όπως έχουμε σήμερα τους ντολμάδες ή φαγητό που το παρέθεταν (σερβίριζαν) επάνω σε φύλλα συκιάς. Το φαγητό που λεγόταν θρίον<sup>9</sup> ήταν ένα πολυσύνθετο παρασκεύασμα που περιείχε εγκέφαλο (μυαλό), σιμιγδάλι ή χοντροκομμένο σιτάρι, λίπος χοιρινό ή βούτυρο κατσικίσιο. Αφού το έψηναν αρκετά, ανακάτευναν το μείγμα με τυρί, αυγά και γάλα. Ήταν ένα είδος σφουγγάτου όπως λέμε σήμερα. Ύστερα το τύλιγαν σε φύλλα συκιάς, το έδεναν με κλωστή από κανάβι ή πάπυρο ή λινάρι και το βουτούσαν σε ζωμό βρασμένου κρέατος μέχρι να βράσει αρκετά. Αφού το έβγαζαν από τη φωτιά, αφαιρούσαν τα φύλλα της συκιάς και το άφηναν για λίγο σε πήλινο σκεύος, την λοπάδα<sup>10</sup> που περιείχε καυτό μέλι. Όταν έπερνε ξανθό χρώμα, το έβγαζαν από τη λοπάδα και το σερβίριζαν ζεστό περιχυμένο με μέλι. Μερικές φορές αντί για μυαλό έβαζαν παστό κρέας ή ψάρι καπνιστό.

Γενικά το θρίον ήταν από τα εκλεκτά φαγητά της Αττικής και απαιτούσε χρόνο και επιδεξιότητα.

Γνωστή ήταν στην αρχαία Αττική η συκομαντεία όπου τα ερωτήματα για τους θεούς γράφονταν επάνω σε φύλλα συκής. Πώς όμως λειτουργούσε η συκομαντεία, πώς δίνονταν οι απαντήσεις στα ερωτήματα, μας είναι άγνωστο.

Η λέξη κράδος και κράδη σημαίνει κλαδί, κυρίως της συκιάς. Μάλιστα κραδηφορία ήταν η τελετή όπου κρατούταν κλαδιά συκιάς και με τα κλαδιά αυτά εράβδιζαν «για το καλό» όσους παρευρίσκονταν στις γιορτές του Διονύσου, μας πληροφορεί ο Πλούταρχος.

«Ἐν κράδῃ ἀκροτάτῃ» αναφέρει ο Ησίοδος<sup>11</sup> «τέττιγες ἐπὶ τῶν κραδῶν ἄδουσι» γράφει ο Αριστοφάνης<sup>12</sup>. Κράδη όμως λεγόταν γενικότερα και το δέντρο της συκιάς στην Αττική<sup>13</sup>. Άλλα και η ασθένεια της συκιάς που μελανίζει, μαυρίζει τα κλαδιά λεγόταν κράδη και κράδος<sup>14</sup>. Κραδοπώλης ήταν αυτός που πουλούσε κράδους, κλαδιά ή φύλλα συκιάς. Κραδίας ήταν το τυρί που το έπηζαν με το λεγόμενο οπό, δηλαδή τον γαλακτώδη χυμό της συκιάς. «Ο τῆς συκῆς ὅπός πηκτικός (ἐστί) γάλακτος ὥσπερ ἡ πυτία» γράφει ο Διοσκουρίδης<sup>15</sup>. Άλλα και ο Όμηρος<sup>16</sup> αναφέρεται στο γάλα της συκιάς που πήζει τυρί. Και ο Ησύχιος αναφέρει «ὅπός βιτάνη τις δι' οὐ πήγνυται τό γάλα καὶ

τῶν δένδρων δάκρυον καὶ τό γαλακτῶδες ἐκ τῆς συκῆς ἀνιέμενον». Και ο Θεόφραστος<sup>17</sup> γράφει «μάλιστα ὁ δριμύς ὅπός τῆς συκῆς ὅστις ἔχρησίμευεν ὡς πυτία (τάμισος) πρός πῆξιν γάλακτος». Από την λέξη οπός έχουμε την λέξη όπιον - OPIUM. Το γάλα της συκιάς το μάζευαν χαρακώνοντας τα δέντρα.

Η συκιά που συνδέεται με τη λατρεία της θεάς Δήμητρας ήταν δέντρο αφιερωμένο και στον θεό Διόνυσο. Η οργιαστική βλάστηση που παρουσιάζουν οι συκιές συνδέεται με τον οργιαστικό θεό Διόνυσο, τον θεό της βλάστησης και της δημιουργίας. Γι' αυτό και στους δύο αυτούς θεούς οι κάτοικοι της Αττικής πρόσφεραν μαζί με άλλες προσφορές και σύκα νωπά ή ξερά, τις ισχάδες.

«Σπονδήν δλάς, ἔλαιον, ισχάδας, μέλι». <sup>18</sup> Οι ίδιοι καρποί χρησιμοποιούνται και στην αυστηρή διατροφή των Πυθαγορείων.

«Ἐν δέ ἐστιασις ισχάδες καὶ στέμφυλα καὶ τυρός ἐσται. Ταῦτα γάρ θύειν νόμος τοῖς Πυθαγορείοις...»<sup>19</sup>.

Ο αρχαίος φυσιοδίφης Θεόφραστος (372 - 187 π.Χ.) που αναγνωρίστηκε ως ο «πατήρ της Βοτανικής» μας περιγράφει τον τρόπο φυτέματος της συκιάς. «Φυτεύεται δέ ἡ συκῆ ἐάν τις κράδην παχείαν ἀποξύνας σφύρα παίη ἄχρις οὗ ἂν ἀπολίπῃ μικράν ὑπέρ τῆς γῆς εἴτ' ἐπ' αὐτῆς, ἅμμον βαλών ἄνωθεν ἐπισχώσῃ».

Και ο Ευριπίδης αναφέρει «Προσπηγνύναι κράδαις ἐριναῖς».

Σε όλη την Ελλάδα προτιμούσαν την γνωστή ποικιλία βασιλικά σύκα που παράγονται και σήμερα ακόμη στην Αττική και ωριμάζουν στα μέσα Ιουλίου. Τα ξεραμένα στον ήλιο σύκα τα έλεγαν ισχάδες<sup>20</sup>. (ρ. ίσχω = στεγνώνω, ισχνός).

Εμείς σήμερα εδώ στα Μεσόγεια Αττικής τη λέξη ισχάδες την κάναμε ασκάδες και ασκάδια και εννοούμε κυρίως τα σκασμένα στον ήλιο, τα όχι καλά σύκα. Περίφημες ήσαν οι ισχάδες της Αττικής<sup>21</sup>.

«Οὐδέν γάρ ὅντως γλυκύτερον τῶν ισχάδων. ἀλλ' οὐδέ τό μέλι γλυκύτερον τῶν ισχάδων» γράφει ο Αριστοφάνης<sup>22</sup>. Ο δε ποιητής Άλεξις ονομάζει τις ισχάδες «τό παράσημον τῶν Ἀθηνῶν»<sup>23</sup>.

Τα νωπά σύκα της Αττικής ονομάζονταν βασιλικά ή βασιλόσυκα ή συκοβασίλεια. Ήσαν μεγάλα και ωραία και ίσως τα προσριζαν αρχικά για τους βασιλείς. Όπως και τα ωραία μεγάλα κερύδια τα έλεγαν βασιλικά κάρυα. Κάτι ανάλογο έχουμε και στην Κίνα όπου και σήμερα ακόμη τις μεγάλες γαρίδες τις λένε βασιλικές γαρίδες. Τα βα-

σίλεια σύκα<sup>24</sup> και οι βασίλειες ισχάδες της Αττικής ήσαν περιζήτητα παντού<sup>25</sup> κυρίως στους Πέρσες. Γι' αυτό το λόγο επόθησε ο Ξέρξης την κατάκτηση της Αττικής, αναφέρει ο Αιλιανός στα αποσπάσματά του. Λέγει ακόμη η παράδοση ότι ο Ξέρξης, όταν ξεκίνησε για να κατακτήσει την Αθήνα, ορκίστηκε να μην ξαναφάει «ισχάδας Ἀττικάς ὡνίους πρίν τήν παράγουσαν χώραν κατακτήσῃ» αναφέρει ο Πλούταρχος στα Αποφθέγματά του<sup>26</sup>.

Για τις ισχάδες της Αττικής κάνει λόγο και ο Θεόφραστος και ο Ηρόδοτος. Ο δε Αθήναιος αναφέρει<sup>27</sup> «σφόδρα τῶν ισχάδων ἐθαυμάζοντο αἱ Ἀττικαὶ καὶ μάλιστα Αἰγιλίδας φησίν εἶναι τάς καλλίστας ισχάδας. Αἴγιλα δι' εἶναι δῆμον τῆς Ἀττικῆς ἀπό Αἰγιλου. τινός ἥρωος ὀνομασμένον».

Τα Αίγιλα ο αρχαίος δῆμος στα ΝΑ. παράλια της Αττικής έφτανε μέχρι το σημερινό χωριό Έλυμπος, κοντά στην Ανάβυσσο και ήταν περίφημος για τα εκλεκτά του σύκα. Την γλυκειά γεύση των σύκων επαινεί έμμεσα και ο Ήνιοχος<sup>28</sup> «πρός ἐμαυτόν ἐνθυμούμενος νή τούς θεούς δσω διαφέρει σύκα καρδάμων».

Οι αρχαίοι κάτοικοι της Αττικής πολύ συκόφιλοι έτρωγαν και άλλα είδη σύκων, γνωστά κυρίως από τον Αθήναιο και τους αρχαίους κωμωδιογράφους.

Βαιά έλεγαν τα μικρά σύκα κατώτερης ποιότητος ενώ γενναία ήσαν τα μεγάλα<sup>29</sup>. Τα παραγινομένα σύκα τα έλεγαν κόλυθρα ενώ καπύρια ήσαν τα αποξηραμένα, με επιμέλεια, στον ήλιο σύκα.

Ο Εύπολις αναφέρει ισχάδας αγελαίας και εννοεί τα σύκα που αποξήραιναν χωρίς την απαιτούμενη διαδικασία, αλλά με απλό τρόπο. Είχαν και συκιές δίφορες. «‘Υμάς δέ τέως θρῖα λαβόντας διφόρου συκῆς» γράφει ο Αριστοφάνης<sup>30</sup>.

Άλλα είδη ήσαν τα Κύπρια, χειμερινά, πρόδρομα. Τα κιρροκοιλάδια ήσαν κιτρινωπά ενώ τα αιμώνια ήσαν κόκκινα σαν αίμα. Αυτά τα έφεραν από την Νάξο κυρίως, μας πληροφορεί ο Αθήναιος. Τα σαρκελάφια έμοιαζαν με το κρέας του ελαφιού<sup>31</sup>. Η λευκερίνεως συκή είχε άσπρα σύκα ενώ η μέλαινα, η χεληδόνειος, η κοράκειος, η κορώνειος και η κράδη είχαν καρπούς σε μαύρες αποχρώσεις. Τα δρακόντεια είχαν πικρή γεύση όπως και τα ερινεά ή ερινά<sup>32</sup>.

Ο κωμικός Θεόπομπος επαινεί τας τιθρασίας ισχάδας. Και πολ-

λά άλλα είδη σύκων γνώριζαν οι αρχαίοι κάτοικοι της Αττικής. Μιλαικά, ασκαλώνια, κρήνεια. Η φίβαλις συκή έκανε σύκα κατάλληλα για ξερά, τις ισχάδες. Η κοπτή ισχάς που αναφέρει ο Κρατίνος<sup>33</sup> είναι το παλάσιον ή η παλάθη<sup>34</sup> δηλαδή ο ορμαθάς ξηρών σύκων, ενώ η μάζα από συμπιεσμένα σύκα μαζί με άλλους καρπούς λεγόταν συκομαγίς<sup>35</sup>. Εμείς σήμερα το παλάσιον το λέμε τσαπέλλα (ίσως από την Ιταλική λέξη καπέλλο, λόγω του σχήματος). Δρυπεπείς ισχάδες λέγονταν τα ωριμασμένα εντελώς, στο δέντρο σύκα. Δρύππα κυρίως είναι η παραγινομένη εληά (η θρούμπα)<sup>36</sup>.

Από τα σύκα έφτιαχναν και ένα είδος κρασιού το λεγόμενο πώμα σύκων<sup>37</sup> ή σύκινον πώμα από βρασμένα σύκα. Άλλα και ξύδι έκαναν από τα σύκα προσθέτοντας χυμό λεμονιού στον χυμό των σύκων. Αυτό το ξύδι το έκαναν στην Αττική μόνο όταν δεν είχαν ξύδι από τα σταφύλια. Το ξύδι ο Μένανδρος<sup>38</sup> το συγκαταλέγει μεταξύ των αναγκαίων ειδών για την καθημερινή χρήση.

Τα σύκα τα θεωρούσαν εξαιρετο φάρμακο όπως αναφέρει ο Ιπποκράτης<sup>39</sup>. Ο Αθήναιος μας πληροφορεί ότι ο Ηρόδοτος ο Λύκειος είχε γράψει σύγγραμμα, περί σύκων<sup>40</sup> όπου υποστηρίζει την ωφελιμότητα των σύκων. Επίσης ο Φερεκράτης<sup>41</sup> θεωρεί τα σύκα κατάλληλο φάρμακο για τα μάτια των παιδιών.

Αναφέρεται ακόμη ότι αν κάποιος έτρωγε σύκα το μεσημέρι πάθαινε πυρετό<sup>42</sup>. «'Εάν δέ γ' ήμῶν σῦκα τίς μεσημβρίας, φαγών καθεύδη χλωρά, πυρετός εὐθέως ἥξει τρέχων...'» γράφει ο Νικοφών<sup>43</sup>. Όταν κάποιος ήταν αρκετά παχύς έλεγαν ότι τρέφεται με σύκα. Οι πωλητές των σύκων λέγονταν ισχαδοπώλαι και συκοπράται, ενώ κραδοφάγος λεγόταν εκείνος που συνήθιζε να τρώει τους καρπούς της κράδης, κυρίως, συκιάς αλλά και αυτός που συνήθιζε να τρώει τους τρυφερούς βλαστούς της συκιάς, και μεταφορικώς ο αγροίκος.

Επειδή το ξύλο της συκιάς λεπτό και σπογγώδες δεν είναι χρήσιμο για ξυλεία ούτε όταν καιγεται ζεσταίνει, η λέξη σύκινος σήμαινε στους αρχαίους ο ανωφελής ο άχρηστος. Επί πλέον χρησιμοποιείται η λέξη σύκινος, μεταφορικώς με κάποια περιφρόνηση και ειρωνία<sup>44</sup>. Σύκινοι άνδρες σημαίνει οι ανάξιοι, μηδαμινοί άνδρες. Σύκινοι λέγονταν πολλές φορές περιφρονητικά οι σοφιστές στην Αθήνα. Παροιμιώδης ήταν η φράση «συκίνη επικουρία» δηλαδή άχρηστη βοήθεια. Ο Οράτιος με το ίδιο πνεύμα ονομάζει την συκή INUTILE LIGNUM

(άχρηστο ξύλο). Η λέξη συκοπέδιλος, παρωδία του ομηρικού χρυσοπέδιλος, επιθέτου της Ἡρας<sup>45</sup> σημαίνει ειρωνικά ο συκοφάντης. Το ρήμα συκολογώ που αρχικά σήμαινε μαζεύω σύκα πήρε τη σημασία φλυαρώ. «Παύε και μη συκολόγει» έλεγαν στους φλύαρους οι Αθηναίοι. Το ρήμα συκόμαι σημαίνει τρέφομαι με σύκα ενώ το ρήμα συκίζω, παχαίνω κάποιον με σύκα. Το δε ρήμα συκάζω σημαίνει συλλέγω σύκα, ερευνώ. Συκοφόρος (γη) που παράγει σύκα αλλά και ο καλλιεργητής σύκων, κατά τον Στράβωνα<sup>46</sup>. Στα κείμενα απαντά και το υποκοριστικό του σύκου<sup>47</sup>, συκάριον, συκίδιον καθώς και ισχάδιον. Οι Αθηναίοι ειρωνεύονταν τους Θηβαίους ότι «καινουργούσι κατά τας φωνάς» και ότι τα σύκα τα ονόμαζαν «τύκα»<sup>48</sup>.

Συκωτός ήταν αυτός που τρέφεται με σύκα και φυσικά ο παχύς. Οι Έλληνες στη Ρωμαϊκή εποχή έλεγαν ήπαρ συκωτόν, κυρίως το ήπαρ της χήνας ή του χοίρου επειδή τα έτρεφαν με σύκα για να έχουν νοστιμότερο και παχύτερο ήπαρ. Εμείς σήμερα το λέμε συκώτι και συκώτια και γενικά όλα τα εντόσθια του σφαγίου τα λέμε συκωταριά. Έχουμε μάλιστα και τις σχετικές παροιμίες. «Θα σου φάω το συκώτι» που εκφράζει επιθυμία για άγρια εκδίκηση ή «μη χαλάς το συκώτι σου» δηλαδή μη στενοχωριέσαι, «έβγαλε τα συκώτια του», σε περίπτωση ακατάσχετου εμετού.

Στην Αττική λόγω της εκλεκτής παραγωγής σύκων τους φύλακες που τους έλεγαν συκοσκόπους και συκωρούς.

Ερινεός είναι η αγριοσυκιά ο ορνός ή ρινιός, ο πρόγονος της ήμερης συκιάς. Ο Ερινεός, ονομαζόταν και ολύνθη ή όλυνθος ή τράγος. Σχετικά αναφέρει ο Παυσανίας<sup>49</sup>: «Τό δένδρον τόν Ἔρινεόν είσιν Ἑλλήνων οῖ καλοῦσιν όλύνθην, Μεσσῆνιοι δέ αὐτοί τράγον». Είναι γνωστό ότι η συκιά ευδοκιμεί εκτός της Αττικής και σε όλη την Ελλάδα, κυρίως όμως στη Μεσσηνία με τα γνωστά σύκα Καλαμών. Μάλιστα ο θεός Διόνυσος στην Λακεδαίμονα λατρευόταν και με το όνομα Συκεάτης και Συκίτης επειδή, κατά την παράδοση, εισήγαγε εκεί την καλλιέργεια της συκιάς<sup>50</sup>.

Ο ερινασμός ήταν γνωστότατος στους αρχαίους Έλληνες, μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος<sup>51</sup> και περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια από τον Θεόφραστο<sup>52</sup>: «Δι' ὅ καὶ ἐρινάζουσι τάς συκᾶς. Τοῦτο δέ ποιοῦσι ὅπως οἱ ψῆνες οἱ ἐκ τῶν ἐρινῶν τῶν ἐπικρεμαννυομένων γιγνόμενοι διοίγωσι τά ἐπί τῆς συκῆς...».

«Ἐρινάζειν, Ὁλύνθοις περιάπτειν ταῖς ἡμέραις συκαῖς ἀπό τῶν ἐρινεῶν καὶ ἀγρίων συκῶν, ἐξ ὃν οἱ λεγόμενοι ψῆνες μετεισέρχονται εἰς τὸν τῶν ἡμέρων συκῶν καρπὸν καὶ κρατύνουσιν αὐτὸν ὥστε μή ἀπορρύψαι τῶν δένδρων»<sup>53</sup>. Συκοτράγος λεγόταν στην Αττική αυτός που τρώει σύκα, κατά τον Αιλιανό<sup>54</sup>.

Εδώ πρέπει να διασαφηνιστεί ότι το ρήμα τρώγω (αόρ. β' ἔτραγον) σημαίνει τρώγω καρπούς, φρούτα, τα λεγόμενα τραγήματα ἡ τρωγάλια (Εμείς σήμερα τα τρωγάλια τα λέμε στραγάλια και εννοούμε κυρίως τα αποξηραμένα και αλμυρισμένα ρεβύθια). Ενώ το ρήμα εσθίω σημαίνει τρώγω φαγητό. «Τραγεῖν οὐ φασίν δεῖν λέγειν τό ἐσθίειν ἄλλα το τραγήματα εσθίειν» κατά τον Αντιαττικιστήν.

Τα τρωγάλια ἡ τραγήματα τα ἔτρωγαν στο τέλος του δείπνου για επιδόρπια και ήσαν κυρίως σύκα φρέσκα ἡ ζερά (ισχάδες), καρύδια κ.λ.π. Και η λέξη τράγος δηλώνει το ζώο που τρώει καρπούς ἡ χόρτα. Από τη λέξη τράγος προχωρούμε στη λέξη τραγωδία αφού ο τράγος, ήταν το κατ' εξοχήν αφιερωμένο ζώο στον θεό Διόνυσο και από την λατρεία του προήλθε, όπως είναι γνωστό, η αρχαία τραγωδία. Τράγοι, Σειληνοί και Σάτυροι ήσαν οι ακόλουθοι του θεού Διονύσου. Η λέξη τραγωδία απαντά κατ' αρχήν στον Αριστοφάνη<sup>55</sup>. Τραγωδοί ήσαν οι ακόλουθοι του θεού Διονύσου που στις οργιαστικές γιορτές του ἐψαλλαν τον Τράγον. Τράγος δε ήταν το σύμβολο της δημιουργίας του θεού Διονύσου, ο φαλλός που τον κατασκεύαζαν συνήθως από ξύλο αγριοσυκιάς και συνεκδοχικώς Τράγος ήταν ο Θεός Διόνυσος αφού ἡ αγριοσυκιά λεγόταν ερινεός, ολύνθη και τράγος όπως προαναφέρθηκε. Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτή την ἀποψη που την υποστηρίζουν μερικοί, τραγωδία δεν είναι η ωδή των τραγών (τραγόμορφων δηλαδή ακολούθων του θεού Διονύσου) αλλά ωδή προς τον Τράγον δηλαδή τον εικονιζόμενο θεό Διόνυσο όταν περιέφεραν το ομοίωμά του από ξύλο αγριοσυκιάς (τράγου) στις Διονυσιακές γιορτές.

Τον Ε' αιώνα π.Χ. εμφανίζεται στην Αττική η λέξη συκοφαντώ<sup>56</sup>. Συκοφάντης ήταν εκείνος που φανέρωνε, κατήγγελλε κάποιον ότι κλέβει ἡ εξάγει από την Αττική σύκα των οποίων το εμπόριο απαγορευόταν εκτός Αττικής αφού η καλλιέργεια της συκιάς δεν είχε ακόμη πολύ διαδοθεί<sup>57</sup>. Με την πάροδο του χρόνου οι συκοφάντες αυξάνονταν και συχνά τους ειρωνεύονταν οι αρχαίοι κωμωδιογράφοι<sup>58</sup>. Η λέξη συκοφάντης πήρε τη σημασία αυτού που εξανάγκαζε τους

πλούσιους πολίτες να του δίνουν χρήματα με τρόπο αθέμιτο. Μάλιστα στη Ρόδο συκοφάντες ονομάζονταν οι εισπράκτορες των φόρων και των προστίμων<sup>59</sup>. Συκολόγος λεγόταν αυτός που συλλέγει σύκα, που εξεύρισκε συκοφαντίες, ο συκοφάντης. Συκόβιος αυτός που ζει από τα σύκα δηλαδή με τη συκοφαντία. Το ίδιο νόημα έχει και η λέξη συκοσπαδίας<sup>60</sup>, Συκοτραγίδης αυτός που τρώει σύκα, αλλά και ο συκοφάντης. Συκοτραγίδης ήταν και το όνομα του φιλαργύρου<sup>61</sup>. Και στην αγγλική γλώσσα η ελληνικής προέλευσης λέξη SYCOFANT δηλώνει τον κόλακα, τον απατηλό σύμβουλο.

Στην Αθήνα είχαν θεσπιστεί και ένδικα μέσα εναντίον των συκοφαντών όπως η προβολή, η εισαγγελία, και η απλή γραφή. Άλλα και ο ορμητικός άνεμος που φυσώντας στα φύλλα της συκιάς φανέρωνε τα σύκα ονομαζόταν Συκοφαντίας, ανάλογος με τον ΒΔ. άνεμο τον Καικία<sup>62</sup>. Ο Αριστοφάνης αναφέρει<sup>62</sup>, «Καικίας και Συκοφαντίας άνεμος πνεί». Υπήρχε όμως και λογοπαίγνιο αναφερόμενο στους συκοφάντες. «Κακίας και συκοφαντίας άνεμος πνέει». Ο γλωσσολόγος LANCELOT SPANDWEL υπέδειξε ότι η λέξη συκοφάντης εσήμαινε κυρίως αυτόν που φανερώνει τα σύκα (κρυμμένα από το πυκνό φύλλωμα της συκιάς) «δια της σείσεως» κουνώντας δηλαδή τα φύλλα του δέντρου και μεταφορικά αυτόν που εξανάγκαζε τους πλούσιους με απειλές για ψευδείς καταγγελίες να του παρέχει χρήματα. «”Εσειον, ήτουν χρήματα, ήπειλουν ἐσυκοφάντουν»<sup>64</sup>. Το ρήμα σείω στους Αττικούς συγγραφείς έχει την σημασία του κατηγορώ ψευδώς για να λάβω χρήματα και φυσικά να σιωπήσω.

«”Εσειε καὶ ἐσυκοφάντει» γράφει ο Αντιφών<sup>65</sup>. Ο δε Ευαγγελιστής Λουκάς τονίζει<sup>66</sup>.

«Μηδένα διασείσητε μηδέ συκοφαντήσητε»

«Εἰ τινός ἐσυκοφάντησα»

Πολλές φράσεις των αρχαίων σχετικές με τα σύκα, κυρίως των αρχαίων κωμωδιογράφων της Αττικής έμειναν παροιμιώδεις.

«Τά σύκα, σύκα, τήν σκάφην σκάφην λέγων» γράφει ο Μένανδρος<sup>67</sup>.

«Τήν εύδαιμονίαν ζητοῦντας ἐν μέλιτι καί ισχάσ!»<sup>68</sup>.

«Σύ δέ ἀμφί σῦκα καὶ τάριχ' ἀγάλλει»<sup>69</sup>.

«Σύ δέ σύκα μ' αἴτεῖς»<sup>70</sup> δηλαδή διασκεδάζεις, περνάς ωραία.

Ενώ η φράση «σῦκον αἴτεῖς» σημαίνει κολακεύεις κάποιον, κατά

τον Ησύχιον.

«Κέχηνεν ὥσπερ ἐμποδίζων ἰσχάδας»<sup>71</sup>, δηλαδή χάσκει με ανοιχτό το στόμα, σα να μασσάει ξερά σύκα.

Και σημειώνει ο Σχολιαστής «Ἐπειδὴ εἴωθε τά παιδία παιζόντα ἀναβάλλειν τάς ἰσχάδας καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν δέκεσθαι. Ἀρίσταρχος δέ τὸ ἐμποδίζων ἀντί τοῦ μασσώμενος»<sup>72</sup>.

«Σῦκον χειμῶνος αἰτεῖ»<sup>73</sup> όταν κάποιος ξεκινάει μια ανόητη επιχείρηση.

«Οσω διαφέρει σῦκα καρδάμων»<sup>74</sup>, σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς και αντιθέσεως. «Ωσπερ τά σῦκα ἐπί τοῖσιν ὀφθαλμοῖς ἔψυ»<sup>75</sup>.

Παροιμιώδης φράση για κάτι περιττό και παράσιτο.

Πολύ γνωστός ήταν στους κατοίκους της Αττικής από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ο μύθος του Αισώπου<sup>76</sup> για την συκιά και την εληά αφού και τα δύο αυτά δέντρα είναι χαρακτηριστικά της Αττικής και μάλιστα του Μεσογείτικου κάμπου.

Η συκιά πανάρχαιο δέντρο, ήταν γνωστό και στους Ανατολικούς λαούς. Ο Sir L. WOOBLEY<sup>77</sup>, στον οποίο οφείλεται η ανακάλυψη των βασιλικών τάφων της πόλεως Ούρ στην Χαλδαία, μεταξύ των ποταμών Τίγρητος και Εφράτου, μας πληροφορεί ότι ο Βασιληάς των Σουμερίων Σαρικών (2648 - 2630 π.Χ.) όταν γύρισε από μία εκστρατεία έφερε μεταξύ άλλων σύκα, σταφύλια και τριαντάφυλλα στη χώρα του. Η συκιά αναφέρεται επίσης και στην Αγία Γραφή. Μερικοί λένε ότι η συκιά ήταν το δέντρο της γνώσεως και ότι από τους καρπούς του έφαγαν οι Πρωτόπλαστοι. Άλλωστε με φύλλα συκιάς σκέπασαν τη γύμνια τους όταν διώχτηκαν από τον Παράδεισο.

Σύμφωνα πάντα με τη Χριστιανική παράδοση ο Χριστός πριν αρχίσει τη διδασκαλία του έμεινε στην Έρημο και νήστεψε σαράντα ημέρες. «Τῶ καιρῶ ἐκείνῳ ἐπανάγων ὁ Ἰησούς εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε. Καί ἴδων συκήν μίαν ἐπί τῆς ὁδοῦ, ἥλθεν ἐπ’ αὐτήν καὶ οὐδέν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μή φύλλα μόνον - καὶ λέγει αὐτῇ: Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπός γένηται εἰς τὸν αἰώνα. Καί ἐξηράνθη παραχρήμα ἡ συκή...»<sup>78</sup>.

Λένε ακόμη ότι από ένα κλαδί συκιάς κρεμάστηκε ο Ιούδας μετά την προδοσία. Γι' αυτό οι Μεσογείτες απέφευγαν να κοιμούνται στον ίσκιο της συκιάς για να μην «ισκιωθούν», να μη πάθουν κανένα κακό.

Οι κάτοικοι της Αττικής, κυρίως οι Μεσογείτες, από τον προηγούμενο αιώνα συνήθιζαν να φυτεύουν κλαδιά ήμερης συκιάς τον Δε-

κέμβρη ή τον Ιανουάριο, που «έπιαναν» πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό και όταν φύτευαν κάποιο φυτό που δύσκολα «έπιανε» συνήθιζαν να εύχονται: σαν τη συκιά ή σαν το σκόρδο. Αλλά η συκιά βοηθούσε και στην λαϊκή μετεωρολογία. Οι Μεσογείτες ήξεραν πάντα ότι μόλις αρχίσουν να πετάνε «μάτια» τα κλαδιά της συκιάς, ο χειμώνας τελειώνει.

Οι Μεσογείτες φύτευαν τις συκιές σε χωράφια κοντά στο χωριό τους για να μπορούν να πηγαίνουν πεζή οι γυναίκες για να ορνιάσουν τις συκιές ή να μαζέψουν τα σύκα, οι κοπέλλες κυρίως.

Τον Ιούνιο την εποχή του ορνιασμού, από το βράδυ ο πατέρας έδινε τις οδηγίες σε ποιές συκιές έπρεπε να πάνε οι γυναίκες του σπιτιού, την επομένη το πρωι για να ορνιάσουν (ή ορνέψουν).

Μερικοί φτωχοί αγρότες νοίκιαζαν ξένες συκιές, των νοικοκυράιων και τους έδιναν κάποια χρήματα την εποχή της συγκομιδής των σύκων. Η προετοιμασία του ερινάσμου (ορνιάσματος) γινόταν επί τόπου αφού στο χωράφι με τις συκιές υπήρχε συνήθως και αγριοσυκιά, ορνός.

Πέρναγαν σε ένα σπάγγο με μια βελόνα μεγάλη, την σακκοράφα 5 - 6 άγρια σύκα, ορνούς, ανέβαινε μιά κοπέλλα επάνω στη συκιά για να τα περάσει στα κλαδιά. Έβαζαν 5 - 6 ορμαθούς στις μεγάλες συκιές και στις πιο μικρές λιγότερους ορμαθούς.

Τον μήνα Ιούνιο εκτός από Θεριστή, (από το θέρισμα των δημητριακών) τον έλεγαν και Ορνιαστή ή Ρινιαστή, από το όρνιασμα των σύκων (Στα Γρεβενά ο Ιούνιος λεγόταν Κερασάρης και στον Πόντο Κερασινός από την συγκομιδή κερασιών). Το μάζεμα των σύκων γινόταν πάλι από τις γυναίκες που πήγαιναν συνήθως με τα πόδια. Τα σύκα τα μάζευαν όχι πάρα πολύ ώριμα, λιγάκι άγουρα, και τα έβαζαν με τη σειρά σε μεγάλα καλάθια και τα σκέπαζαν από πάνω με φύλλα συκιάς. Και στον πάτο του καλαθιού έβαζαν φύλλα για να μη λυώνουν τα σύκα. Τα καλάθια αυτά είχαν δύο χειρολαβές, τα «χεράκια» ενώ άλλα μικρότερα καλάθια είχαν μία χειρολαβή. Τα καλάθια αυτά τα παραγγέλανε στον κοφινά του χωριού πολύ νωρίτερα για να τα έχουν την εποχή της συγκομιδής των σύκων και αργότερα των σταφυλιών. Οι αρχαίοι το καλάθι των σύκων το ονόμαζαν ευκοφορείον.

Τα γεμισμένα με σύκα καλάθια που τα κουβαλούσαν οι κοπέλλες, τα πήγαιναν στο σπίτι τους ή στον μανάβη για πούλημα. Βέβαια

δεν ήταν και πολύ μεγάλη η παραγωγή. Τα χρήματα που τους έδινε ο μανάβης έπρεπε να τα παραδώσουν το βράδυ στον πατέρα τους και αυτός θα κανόνιζε τι θα αγοράσουν. Μερικές φορές τους έδινε λίγα χρήματα για να αγοράσουν κλωστές για κεντήματα ή νήμα για τον αργαλειό τους.

Γιατί οι Μεσογείτισσες μητέρες όταν ακόμη είχαν μικρές τις κόρες τους φρόντιζαν να τους ετοιμάζουν τα προϊκιά. Τα σύκα πολλές φορές τα πήγαινε ο πατέρας και τα πουλούσε στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή σε ορισμένα πλούσια σπίτια ή στη Βούλα, Βουλιαγμένη ή Γλυφάδα. Βέβαια αυτά τα πήγαινε πάντα με το υποζύγιό του. Τα σύκα των Μεσογειτών ήσαν τα άσπρα, μεγάλα και ωραία, κυρίως όμως τα βασιλικά, γλυκά και νόστιμα όπως την αρχαία εποχή.

Στο μάζεμα των σύκων χρησιμοποιούσαν και μια ξύλινη μαγκούρα του παππού, για να χαμηλώνουν τα κλαδιά της συκιάς. Αυτή τη μαγκούρα οι τσοπάνηδες της Αττικής την έλεγαν «συκολό» ή «συκολόγο» επειδή βοηθούσε στο μάζεμα των σύκων. Συκολόγο ή Συκολό έλεγαν και τον μήνα Αύγουστο επειδή τότε μάζευαν τα σύκα. Έκαναν μέχρι τα μέσα του αιώνα μας και πολλά σύκα ξερά, όπως οι αρχαίοι τις ισχάδες. Τα στέγνωναν μερικές ημέρες στον ήλιο και αφού τα ξέπλεναν με καθαρό νερό τα φούρνιζαν ελαφρά στον φούρνο του σπιτιού μετά το ψήσιμο καρβελιών του ψωμιού. Ο φούρνος βέβαια τότε «καιγόταν» με ξύλα. Ύστερα με μεγάλη επιμέλεια τα τοποθετούσαν σε πήλινα δοχεία τις «πινιάτες» ή σε πιθάρια. Τα πίεζαν ελαφρά και έβαζαν ενδιάμεσα κλαδιά από βασιλικό ή δάφνη. Έτσι τα σύκα μοσχομύριζαν. Τα ξερά αυτά σύκα τα είχαν για τον χειμώνα, για τις νηστείες τους και για να φιλέυουν τους μουσαφιραίους τους, αντί για γλυκά που δεν τα συνήθιζαν τότε.

Στα «Κοκκά»<sup>79</sup> όμως που πήγαιναν στις μητέρες τους οι Μεσογείτισσες την 2η ημέρα της Σαρακοστής του Πάσχα, την επομένη της Καθαράς Δευτέρας, δεν πήγαιναν σύκα από τα δικά τους αλλά αγόραζαν σύκα Καλαμών σε περιποιημένη συσκευασία.

Σήμερα στα Μεσόγεια εξακολουθούν να φυτεύουν συκιές και να μαζεύουν σύκα. Και όπως οι αρχαίοι κάτοικοι της Αττικής και οι σημερινοί Μεσογείτες συχνά χρησιμοποιούν παροιμιακές φράσεις σχετικές με τα σύκα.

— Από τα σύκα ως τα σταφύλια (υπονοώντας μικρό χρονικό διά-

στημα).

- Τα σύκα είναι μαλακά, μόνο χαλούν τα δόντια.
- Έπεσε σαν ώριμο σύκο.
- Το καλό σύκο το τρώει η καλιακούδα.
- Γλυκάθηκε η γρηγά στα σύκα  
και ο γέρος στα σταφύλια
- Γλυκάθηκε η γρηγά στα σύκα,  
θα φάει και τα συκόφυλλα.
- Συγγενείς απ' της συκιές το γάλα (υπονοώντας ανύπαρκτη συγγένεια).

Σε άλλες παροιμίες έχουμε πιο επιτακτική την επίδραση της αγροτικής ζωής.

*Βάλε εληά για το παιδί σου  
και συκιά για τη ζωή σου.*

*Εληά απ' τον παππού σου  
αμπέλι από τον πατέρα σου  
συκιά από τα χέρια σου.*

*Βάλε συκιά για τη ζωή σου  
και καρυδιά για το παιδί σου.*

*Ο Αϊ - Προκόπης κόβει αγγούρια  
κι η Αγιά - Μαρίνα σύκα  
κι ο Αϊ - Λιάς κόβει σταφύλια  
με καλάθια, με μαντήλια.  
Αγιά - Μαρίνα με τα σύκα  
Αγιά - Σωτήρα με τα σταφύλια*

Συνήθιζαν στα Μεσόγεια της Αγιά - Μαρίνας, στις 17 Ιουλίου, να πηγαίνουν στην εκκλησία τα πρώτα σύκα ενώ του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου στόλιζαν την πόρτα της εκκλησίας με κλαδιά αμπελιού με τα πρώτα σταφύλια. Στο τέλος μετά τη λειτουργία τα μοίραζαν στον κόσμο. Αυτή την ωραία συνήθεια την συνεχίζουν ακόμη σε πολλές εκκλησίες και εξωκλήσια της περιοχής μας.

Η καλλιέργεια της συκιάς στην Αττική γίνεται πολύ συστηματι-

κά στην εποχή μας με την βελτίωση των επιστημονικών τρόπων και την αλματώδη πρόοδο της τεχνικής που κατακλύζει κάθε τομέα σήμερα.

Έτσι μεγάλες ποσότητες από εκλεκτά σύκα της Αττικής στέλνονται στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Άλλα σύκα πωλούνται από τους ίδιους τους παραγωγούς στους πολυσύχναστους δρόμους και στις παραλίες της περιοχής μας αφού η συγκομιδή των σύκων γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Μερικοί μάλιστα στήνουν κοντά στους δρόμους πρόχειρες καλαμένιες καλύβες όπου πουλάνε μαζί με τα λαχανικά τους και φρέσκα, ωραία σύκα.

Μάλιστα μερικοί Μαρκοπούλιωτες στα τελάρα με τα ωραία βασιλικά σύκα επιμένουν τα τελευταία χρόνια να βάζουν μια χειρόγραφη πινακίδα όπου διαβάζει κανείς «Σύκα δημοκρατικά». Ένα καινούργιο στοιχείο που ασφαλώς ενδιαφέρει την σύγχρονη Λαογραφία.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΚΚΑ - ΧΑΤΖΗ

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αθήναιος, Γ., 78 Ε.
2. Αδεσπ. Αδηλ., απ. 393, KOCK III, 482.
3. Αθήναιος, 74 D.
4. Αθήναιος, 74 F.
5. Αθήναιος, 78 B.
6. Παυσανίας, Αττικά, 37. 2 (Μετάφρ. Παπαχατζή).
7. Πλάτωνος, Νόμοι, 845 B.
8. Αριστ., Εκκλησ. 707. Σφήκες 436.
9. Αριστ., Αχαρνῆς 1102. Ιππ. 954.
10. Αριστ., Σφ. 511. Ιππ. 1034.
11. Ησιόδου, "Εργα και Ἡμέραι 679.
12. Αριστ., "Ορνιθες 40.
13. Αριστ., Ειρ. 627.
14. Θεοφρ., Περί φυτ. Ιστορ., 4, 14, 4.
15. Λεζ. Σκαρλ. Βυζαντίου, Τόμ. B, 6. 939.
16. Ομήρου Ιλιάς, Ε. 902.
17. Θεοφρ., Περί Φυτ. Ιστορ. 9, 8.
18. Διφύλου Αδηλ. δραμ., απ. 89, KOCK II, 570.
19. Αέξιδος, Πυθαγορίζουσα απόσπ. 196.
20. Αριστ., Ιππ. 755 (11,370)
21. Συλλογή Επιγρ. 123, 24
22. Αριστ. Πλ. 1120 - 22, Αδηλ. δραμ. απ. 586, 587
23. Ἀλεξίς, Κυβερνήτης, αποσπ. 117.
24. Αθήναιος, 75D.
25. Ηνίοχος εν Τροχίλω, απ. 4 (KOCK II, 432 - 33).
26. Γεννάδιος, Τομ. 2, 865.
27. Αθήναιος, 652 β.
28. Ηνίοχος εν Τροχίλω, απ. 4.
29. Αθήναιος, 653 DE.
30. Αριστ., Εκκλ. 707 - 708.
31. Αθήναιος, 78 α.
32. Αθήναιος, 78α., 75 α.
33. Κρατίνος, Αδηλ. δραμ., απ. 371
34. Γεννάδιος, Τομ. 2, 870 - 71.
35. Ευσταθ., Πονήμ. 259, 12.
36. Πλούταρχος 2, 752 B.
37. Κόντου, Φιλολογικά Σύμμεικτα εν Αθηνά, τομ. A., σελ. 315

38. Μενάνδρου, αποσπ. 301.
39. Ιπποκρ. 55 (ιδιότητες των σύκων).
40. Αθήναιος, 78D, 621F.
41. Φερεκράτης, Πέρσαι, αποσπ. 132.
42. Αθήναιος, 80α. Γεννάδιος, τόμ. 2, 875.
43. Νικοφών, Σειρήνες, αποσπ. 12
44. Θεόφραστος, Περί φυτών Ιστορίαι, 10,45.
45. Οδυσσ., Λ. 604.
46. Στράβων, 78.
47. Αριστ., Ειρ. 522.
48. Αθήναιος, 621 F.
49. Πλαστανίας, 4,20,2.
50. Αθήναιος, Γ, 78E.
51. Ηρόδοτ., Ιστορ. Α. 193.
52. Θεόφρ., Περί Φυτ. Ιστορ., Β, 8, 1 και Φυσ. Αιτ. 2, 9, 5.
53. Φωτίου, Λεξ. Συναγ. Λεξ. LIDDEL - SCOTT, Τομ. 2, σελ. 324. Αριστ. περί των Ζ, Ιστορ. 5, 32, 6. Πολυδ. Ζ, 143.
54. Αιλιανού, περί Ζ, 17, 34.
55. Αριστ., Αχαρνής 400
56. Αριστ., Αχαρνής 512. Σφ. 1096. Ορν. 431.
57. Αθήναιος, 74E.
58. Αριστ., Αχαρ. 559, 818.
59. Αθήναιος, 74, 1.
60. Σχολ. εις Αριστοφ. Πλ. 874.
61. Αρχιλ. αποσπ. 183. Ιππόν. Απ. 117. Εύσταθ. 1828, 1.
62. Αριστοτ. Μετεωρ. 2, 6, 12 και 21, και Θεόφρ., Περί ανέμων 37.
63. Αριστοφ., Ιππ. 437.
64. Αριστοφ., αποσπ. 20· Ιππ. 80· Ειρ. 630.
65. Αντιφών 146, 22.
66. Ευαγγέλιον κατά Λουκά γ, 14 και Θ, 8.
67. Μένανδρ., απόσπ. 545.
68. Αδέσπ. της Νέας, απ. 236, KOCK III, 452
69. Αξιονίκου, Φιλευριπίδης, απ. 4., KOCK III, 413.
70. Αριστ., Σφ. 300 - 2.
71. Αριστ., Ιππ. 755.
72. Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων κατά τους αρχαίους κωμωδιογράφους, Α. Μίχα - Λαμπάκη, σελ. 301 - 2.
73. Μάρκος Αντώνιος, 1133.
74. Ήνιοχος εν Τροχίλω, απ. 4 KOCK 432 - 33.
75. Αριστ., Βάτραχοι 1246 - 7.
76. Μύθοι Αισώπου (Εκδ. Λειψ.).
77. I. Νούση, Η τριανταφυλλιά, σελ. 8 - 10, εκδ. 1968.
78. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφ. ΚΑ' 18 - 43.
79. B. Λέκκα - Χατζή, Τα «Κοκκά» στα Μεσόγεια, Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, Τομ. ΛΔ', σελ. 159.

*Summary*

### FIG - TREES OF ATTICA (Volklore diachronic approach)

The Greeks from the ancient times worshiped the trees. They also believed that inside them lived charming minor goddesses the Dryades, Amadryades, Niades and others.

Christianity is the period that people show love and respect to the trees and the Greek people accept them as their companions that share with them their happiness and sorrows.

In Attica one of the most known fruit - trees was the Fig - tree. The Fig - tree grew plentifully in the coasts, hills and valleys of Attica. The ancient Greeks, who absolutely adored figs, named “sacred Fig - tree” the place where, according to mythology, the first Fig - tree came to life.

The Fig - tree, tree dedicated to goddess Demetra, is associated with the worship of Dionysus, god of creativity and growth. The figs of Attica were well - known not only to all Greeks but to Persians (the inhabitants of ancient Persia) too.

Many kinds of figs with a variety of names were grown in Attica.

In the fifth century “sycophant” in Attica was the person who showed, informed who the thief of the figs was. Later, “sycophant” was the person who took money from the rich in an unlawful way.

The ancient Greeks used to make wine and vinegar from the figs. From the leaves of the tree, they used to make a special dish, like “dolmades” which was called “Threon”, which means Fig - tree leaf.

In Mesogeia the people used to make dried figs until the middle of our century.

The production of select figs still exists in Attica, especially in Mar-kopoulo.